

**KÊVIN MAKNOLTY**

# **BẢY NGUYÊN TẮC THÀNH CÔNG TÀI CHÍNH**

Dịch qua bản tiếng Nga của Anđrây Yasurin:  
"Семь принципов финансового успеха" М., "Паллада", 1996

*(Lời cảm tạ trong bản tiếng Nga)*

Chúng tôi vô cùng cảm ơn Anđrây Yasurin về việc anh đã bỏ nhiều công sức cho việc dịch và biên tập cuốn sách này. Thiếu những nỗ lực to lớn của anh cuốn sách này không thể ra mắt bạn đọc.

Trân trọng.

Kevin và Lesly MakNolty

# Chương Một 1

## Đức Chúa Trời có muốn chúng ta được giàu có không?

**S**ự thịnh vượng và thành đạt tài chính... trước hết, chúng ta cần phải làm sáng tỏ - đó có phải là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho hết thảy mọi người không. Hay những thứ đó chỉ định trước cho một số người? (Chẳng hạn, chỉ dành cho những người có diễm phúc sinh ra ở một xứ sở phồn thịnh hay trong một gia đình giàu có.) Hay ngược lại, sự giàu có không phải là ý muốn Đức Chúa Trời? Nếu chúng ta muốn nhận được lời giải đáp cho câu hỏi: "Đức Chúa Trời có thái độ ra sao đối với tiền bạc?", chúng ta cần phải tìm hiểu Kinh Thánh bởi lẽ Lời Chúa được ban cho con người để dạy dỗ chúng ta trong mọi lĩnh vực của đời sống. Nếu trong Lời Chúa có lời nhắc đến tiền bạc thì có nghĩa đó là chân lý của Đức Chúa Trời và chân lý này cũng sẽ hành động cho bạn.

Khi bắt đầu nghiên cứu chủ đề này, việc đầu tiên tôi làm là tôi thắc mắc: "Đức Chúa Trời đã làm gì với những nhân vật trong Kinh Thánh?". Và bởi Kinh Thánh có nói Đức Chúa Trời là đấng không hề thay đổi nên Ngài cũng sẽ làm cho tôi những điều Ngài đã làm cho các nhân vật của Thánh Kinh!

**NẾU ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG MUỐN BAN CHO CON CÁI NGÀI SỰ THÀNH CÔNG TÀI CHÍNH THÌ TẠI SAO NGÀI CHO CHÚNG TA THẤY NHIỀU ĐẾN NHƯ VẬY NHỮNG TẤM GUỒNG VỀ PHƯỚC LÀNH VẬT CHẤT NGÀI BAN CHO CON NGƯỜI.**

Người đầu tiên trong số đó là Ápraham, ông được Kinh Thánh chép như sau:

*"Vả Ápraham rất giàu có súc vật, vàng và bạc."*

*Sáng thế ký 13:2*

Bạn thấy không, Ápraham tin rằng nguồn của cải của ông là Đức Chúa Trời chứ không phải chính bản thân ông hay là những người khác!

*"Ápraham đáp lại rằng: Tôi gờ tay lên trước mặt Giêhôva Đức Chúa Trời Chí Cao, Chúa Tể của trời và đất, mà thề rằng: Hễ của chi thuộc về vua, dầu đến một sợi chỉ hay một sợi dây giày đi nữa, tôi cũng chẳng hề lấy; e vua nôi được rằng: Nhờ ta làm cho Ápraham giàu có."*

*Sáng thế ký 14:22,23*

Tôi đã đọc về con trai Ábraham là Ysác, Đức Chúa Trời cũng làm cho Ysác điều hết như vậy!

*"Người có nhiều bầy chiên, bầy bò và tôi tớ rất đông; bởi cố ấy, dân Philitin đem lòng ganh ghét."* Sáng thế ký 26:14

Đây là hai ví dụ về sự chúc phúc dư dật của Đức Chúa Trời! Và sau đó tôi đọc về con trai của Ysác là Giacóp:

*"Vậy, người trở nên rất giàu có, có nhiều bầy súc vật, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa"* Sáng thế ký 30:43

Tiếp theo Kinh Thánh nói về Giôsep như sau:

*"Giôsep ở trong nhà chủ mình, là người Êđípô, được Đức Giêhôva phù hộ, nên được thịnh lợi luôn"* Sáng thế ký 39:2

Nếu Đức Chúa Trời ở bên bạn thì bạn sẽ là một người thịnh vượng! Nếu Đức Chúa Trời đã có thể khiến một người nô lệ thành công thì Ngài còn có thể khiến bạn thành công đến đâu!

Tôi đã thấy những gì Đức Chúa Trời đã làm cho toàn dân sự Do thái khi Ngài đưa họ ra khỏi xứ Êđípô:

*"Vả, dân Ixraen làm y theo lời Môise đã dặn, xin người Êđípô những đồ bằng bạc và bằng vàng cùng áo xống. Đức Giêhôva làm cho dân sự được ơn trước mắt người Êđípô, nên họ bằng lòng cho đi; và dân Ixraen lột trần người Êđípô vậy."* Xuất Êđípô ký 12:35,36

Tôi cũng đã thấy những gì Đức Chúa Trời làm cho vua Salômôn. Salômôn xin Chúa sự khôn ngoan. Chúa đã đáp lại lời cầu nguyện này bằng cách ban cho ông không chỉ sự khôn ngoan mà cả sự giàu có và tôn trọng!

*"Vua làm cho bạc vàng trong Giêrusalem ra thường như đá sỏi, và cây bá hương nhiều như cây sung nơi đồng bằng"* 2 Sử ký 1:15

Song, phải chăng sự thành công tài chính chỉ là cơ may dành riêng cho những người thời Cựu Ước? Dĩ nhiên là không! Kinh Thánh nói rằng chúng ta có Giao Ước mới cùng Đức Chúa Trời còn tốt hơn Giao Ước cũ của họ, Giao Ước mới đặt nền tảng trên lời hứa tốt hơn(Hêbơr 8:6).

Vậy, ta thấy rõ là Đức Chúa Trời đã đưa ra trong Kinh Thánh muôn vàn ví dụ về sự thành công tài chính của con cái Ngài. Điều đó như thể một sự dạy dỗ chúng ta. Ngoài ra, Ngài đã phơi bày những NGUYÊN TẮC cần biết và cần làm theo để Ngài có thể chúc phúc cho chúng ta. Cuốn sách này đề cập về những nguyên tắc ấy.

Nhưng trước khi chúng ta phơi bày những bí mật của sự thành công tài chính, đầu tiên chúng ta cần phải giải đáp tất cả những lời phản bác mà người khác hay trí óc bạn có thể đưa ra. Người ta phải nhỏ sạch cỏ trước khi trồng hoa. Có thể dạy dỗ rất nhiều về sự thịnh vượng, nhưng nếu trong đầu bạn vẫn còn cỏ dại thì cỏ đó sẽ làm nghẹt ngòi mọi sự dạy dỗ và những sự dạy dỗ này sẽ không có bông trái.

Trí óc chúng ta nói chúng ta sẽ không có thành công tài chính vì bốn nguyên nhân sau:

### 1. Nguyên nhân lịch sử.

2. **Hình ảnh cuộc đời Chúa Giêxu và sứ đồ Phaolô.**
3. **Các trích đoạn từ Kinh Thánh.**
4. **Kinh nghiệm riêng của chúng ta.**

Nói tới những phản bác lịch sử là chúng tôi nhắc tới giáo lý đã được hình thành trong lịch sử của Giáo Hội truyền thống. Kể từ thời Trung Cổ, Giáo Hội đã dạy rằng nghèo khó là tốt và đã đánh đồng sự nghèo khó với sự tin kính. Người ta đã làm như vậy vì Giáo Hội hướng tới quyền lực, mà dè nén những kẻ nghèo khó và dốt nát thì muôn phần dễ hơn kiểm soát những người giàu sang và có học. Song, dù thế nào đi nữa, tư tưởng đó đã đâm sâu rễ vào cách suy nghĩ của Hội Thánh đến mức người ta phải đọc lời tuyên thệ nghèo khổ, nếu họ muốn hầu việc Chúa. Tôi bao giờ cũng rất lấy làm lạ về điều này: về phía mình, Đức Chúa Trời thể là Ngài sẽ khiến bạn giàu có nếu bạn yêu mến và vâng lời Ngài, còn bạn thì lại thể là bạn sẽ nghèo khổ, một điều ngược hoàn toàn với ý muốn của Ngài. Còn tôi, nếu tôi nhận lời tuyên thệ nghèo khổ cho mình thì tôi còn dạy dỗ ra sao để bạn được thịnh vượng? Nhưng Kinh Thánh chép:

*"Nếu các người sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất"*  
Êsai 1:19

*"Nếu người nghe theo tiếng phán của Giêhôva Đức Chúa Trời người cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho người ngày nay, thì Giêhôva Đức Chúa Trời người sẽ ban cho người sự trở hơn mọi dân trên đất. Nếu người nghe theo tiếng phán của Giêhôva Đức Chúa Trời người, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình người."*

*Phục truyền 28:1,2*

Một số người nói: "Ồ, điều này không thiêng liêng. Tôi chỉ muốn Đức Chúa Trời thôi, tôi không quan tâm đến của cải vật chất đâu". Song, Đức Chúa Trời quan tâm đến của cải vật chất! Ngài luôn luôn nhắc tới chúng! Khi Chúa nói phước lành là Ngài nói tới những vật trên đất này. Bởi lẽ đó, chúng ta cần phải thoát khỏi quan niệm đã được thành hình trong lịch sử và tiếp nhận quan niệm của Kinh Thánh. Quan niệm đó nói rằng, nếu tôi sẽ vâng theo những gì Đức Chúa Trời nói với tôi, làm theo Lời Ngài thì phước lành tài chính của Ngài sẽ đến với tôi. Chúng ta hãy cùng nhau không tuyên thệ sự nghèo khổ mà hãy cùng nhau tuyên thệ sự thịnh vượng cho mình.

Tất cả những người Cơ đốc nhân đều tin vào những gì chép trong sách Tin Lành theo Giăng 1:12:

*"Nhưng hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời"*

Mặc dù bề ngoài chúng ta vẫn là những con người như khi chưa tin nhận Giêxu song chúng ta đã thay đổi từ bên trong. Bên trong chúng ta, chúng ta được làm nên trong sạch, công bình và nên thánh. Tội lỗi của bạn đã được tẩy rửa, con người thuộc linh của bạn đã được làm nên giống như Đức Chúa Trời. Không thể nhìn thấy điều này, nhưng những gì mắt thấy không quan trọng! Bởi lẽ Kinh Thánh nói Ngài đã ban cho chúng ta quyền phép trở

nên con cái Đức Chúa Trời.

Song, bạn có biết chẳng theo Kinh Thánh Đức Chúa Trời không những đã ban cho chúng ta quyền phép trở nên con cái Ngài mà còn ban cho chúng ta sức lực để đoạt được những sản nghiệp! Khả năng thịnh vượng đã được Chúa đặt vào trong bạn!

*"Hãy nhớ lại Giêhôva Đức Chúa Trời người vì ấy là Ngài ban cho người sức lực đoạt được những sản nghiệp, để làm trọn sự Giao Ước Ngài đã thể cùng tổ phụ người, y như điều Ngài đã làm ngày nay"*

*Phục truyền 8:18*

Bạn có tin vào điều này y như tin Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta quyền phép trở nên con trai và con gái Ngài không? Bạn có trích đoạn này với sự tin tưởng hết như vậy không? Bạn có thể phản đối: "Nhưng tôi không nhìn thấy những phước lành tài chính trong cuộc sống tôi...Chắc là Đức Chúa Trời đã bỏ qua tôi rồi... Sự nghèo khó là cây thập tự mà tôi cần phải nhẩn nại vác trên mình...Đây không phải là ý Chúa dành cho tôi..."

Trong trường hợp đó tôi xin hỏi: "Bạn sẽ lên Thiên đường chứ?" - "Ồ, dĩ nhiên! Giêxu là Cứu Chúa của tôi mà!"- và tôi sẽ hỏi tiếp:"Nhưng tôi không thấy bạn thay đổi gì hết! Bề ngoài nom bạn vẫn như xưa!"-còn bạn sẽ đáp:"Những gì anh đang thấy không quan trọng! Thiên đường là nhà tôi!". Khi nhắc tới Thiên đường thì bạn phát biểu khác với khi nói về tài chính!

Sự tỏ ra về sự thịnh vượng được chép trong chính quyển Kinh Thánh đó, tác giả của nó cùng là một Đức Chúa Trời!

Lời phản bác khác là tấm gương về lối sống của Chúa Giêxu và sứ đồ Phaolô mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh. Người ta nghĩ rằng Giê xu chỉ là một người thợ mộc nghèo khó không có chỗ gối đầu. Và họ đi đến kết luận: vì chúng ta được kêu gọi noi gương Chúa Giêxu nên chúng ta cũng phải sống nghèo khó như vậy.

Song, nếu như Chúa Giêxu chỉ là một người thợ mộc nghèo khó như người ta hay nói thì làm sao Ngài có thể cùng 12 môn đồ đi khắp đó đây, trang trải mọi tổn phí cho nơi ăn, chốn ở và áo quần?

Ví như áo Ngài không có một chút giá trị thì việc gì mấy tên lính Lamã phải ném đồng tiền để bắt thăm xem ai sẽ đoạt nó?

Bạn cần phải mang trong ví bao nhiêu tiền nếu bạn có thể bẻ một mẩu bánh mì để nuôi 20 nghìn người?

Bạn cần trữ bao nhiêu tiền trong nhà băng nếu như bạn ra lệnh thì con cá ngậm đồng tiền vàng liền bơi đến?

Có thật bạn nghĩ rằng Chúa Giê xu suy nghĩ như một người nghèo không khi Ngài biết Ngài có thể đạt tới nguồn tài nguyên vô tận và đạo thiên binh hùng hậu luôn luôn chờ lệnh Ngài? Bạn hãy nhỏ khởi đầu mình thứ cỏ dại này - sự tin tưởng Chúa Giêxu là một người nghèo khó. Ngài biết ở đâu và bằng cách nào Ngài có thể nhận được mọi sự cần thiết: cả về thuộc linh lẫn thuộc thế để làm thành ý muốn của Cha!

Chúa Giê xu không có TỬ DUY NGHÈO KHÓ phổ biến ở nhiều

người. Bạn nên biết có những người giàu mà tư duy như người nghèo.

Mặt khác, có những người nghèo nhưng không bao giờ họ lo lắng về tài chính bởi họ tư duy như người giàu.

"Còn trường hợp sứ đồ Phaolô thì sao?"- bạn có thể hỏi. Đúng là dựa trên những gì Phaolô viết về mình trong các thư của ông, chúng ta thấy ông thường chịu thiếu thốn. Nhưng bạn đừng quên đó là sự lựa chọn tự giác của Phaolô! Khi ông đã được biết đến rộng rãi như một giáo sư, ông có thể sống ở Giêrusalem và có sự dư dật. Song, bởi ông cảm thấy trong mình sự kêu gọi mang Tin Lành đi khắp thế gian nên ông đã tự nguyện từ chối những gì ông có thể có. Khi ông bắt đầu những Hội Thánh mới, nơi những môn đồ chưa tin quyết rằng người hầu việc Chúa phải được ủng hộ về vật chất, quả thật là nhiều khi Phaolô lâm vào thiếu thốn. Nhưng về sau ông đã nhận tiền dâng hiến chính từ những Hội Thánh đó với lòng biết ơn.

Chúng tôi muốn chú trọng đặc biệt lời phản bác có thể xảy ra thứ ba (Những đoạn trích riêng lẻ từ Kinh Thánh-ND) vì ma quỷ, hơn ai hết, biết cách trích dẫn Kinh Thánh. Ma quỷ cả gan dẫn Kinh Thánh cho cả Chúa Giê-xu! Chỉ cần bạn đặt sách này xuống là ngay lập tức ma quỷ sẽ nhắc bạn một vài câu Kinh Thánh. Và nếu bạn không để ý và nếu bạn không biết những đoạn riêng rẽ của Kinh Thánh thống nhất ra sao thì bạn sẽ nghĩ rằng trở nên giàu có là không đúng. Thứ cở đại này bạn cũng cần phải bỏ.

I Timôthê 6:9-10 là một đoạn trong Kinh Thánh nói về tiền bạc mà ma quỷ thích trích dẫn hơn hết. Chúng ta hãy cùng xem xét đoạn này trước khi ma quỷ thử dùng nó.

*"Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào cám dỗ, mắc bẫy dòn, ngã trong nhiều sự tham muốn thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự huỷ diệt hư mất.*

*Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác."*

Ma quỷ nói: "Thấy chưa, tiền là cội rễ của mọi điều ác! Sẽ tốt hơn cho mi nếu không có tiền! Vì mi sẽ ngã!"

Nhưng bạn hãy nhận xét: Kinh Thánh không nói TIỀN BẠC là sự ác! Kinh Thánh nói nguồn gốc của sự ác là LÒNG YÊU TIỀN, nói cách khác-những động cơ không đúng đắn của chúng ta. Những người mong muốn làm giàu rơi vào cám dỗ, họ sử dụng sức mạnh ý chí mình để đạt được sự giàu có.

Một mặt, Kinh Thánh nói cùng chúng ta rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta được thịnh vượng. Mặt khác, Kinh Thánh lại nói rằng những kẻ muốn làm giàu bị rơi vào cám dỗ. Nhưng Kinh Thánh nói rất rõ là Đức Chúa Trời không đưa chúng ta vào cám dỗ. Chìa khoá nằm ở chỗ: Đức Chúa Trời muốn làm bạn nên giàu có song Ngài không muốn bạn nỗ lực làm giàu bằng sức mình. Sự thịnh vượng của bạn không nên là mục đích, mà nên là sản phẩm của đời sống bạn.

Một khi bạn đặt ra mục đích làm giàu thì nghĩa là hết thấy những gì bạn nghĩ và hết thấy những gì bạn đụng phải, bạn đều đo bằng tiền. Song,

Đức Chúa Trời không muốn bạn làm điều đó. Nếu bạn bắt đầu quý trọng tiền hơn con người, hơn Đức Chúa Trời thì bạn sẽ đụng phải muôn vàn nan đề. Tiền là thứ tốt và có thể được dùng cho bao việc lành. Nhưng đừng để tiền là quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Đức Chúa Trời muốn bạn có tiền nhưng Ngài không muốn lòng bạn hướng về đó. Bởi lẽ:

*"Của cải người ở đâu thì lòng người ở đó" Mathiơ 6:21*

Ngài không muốn của cải của bạn là tiền bạc. Ngài muốn chính Ngài là của cải của bạn! Và sau đó, Ngài sẽ ban tiền bạc cho bạn.

Lời Giêxu cũng nói về điều đó:

*"Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia"*

*"Vậy nên ta phán cùng các người rằng: Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quý trọng hơn đồ mặc sao?"*

*"Vì mọi điều đó dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các người trên trời vốn biết các người cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các người mọi điều ấy nữa" Mathiơ 6:24-25,32-33*

Không hiểu sao cơ đốc nhân quen nghĩ rằng mong muốn những gì dân ngoại tìm kiếm là không đúng bởi những thứ đó là sự ác. Tuy nhiên, Chúa nói rất rõ ràng là Ngài muốn ban cho chúng ta những gì dân ngoại muốn có cho họ! Nếu đó là sự ác thì sao Đức Chúa Trời lại muốn "cho thêm" vào đời sống bạn? Không, của cải vật chất không phải là sự ác! Nhưng bạn khác thế gian ở chỗ để có những thứ tốt trong cuộc sống, bạn không cần phải cố gắng cật lực như thế gian vẫn làm, là dùng thủ đoạn, dối trá, lường gạt hay thoả hiệp- bởi vì Chính Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn những thứ đó.

Và lời phản bác cuối cùng trong số những điều chúng ta xét là kinh nghiệm riêng tư. Cũng có thể đây là lời phản bác mạnh nhất! Bạn nói: "Ồ, tôi chưa bao giờ giàu có! Tôi chưa bao giờ có tiền! Chưa bao giờ tôi thành công! Nếu như điều đó thật là ý muốn của Đức Chúa Trời thì Chính Ngài đã ban cho tôi sự đó từ lâu rồi vì tôi yêu Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời yêu tôi..."

Song, nếu chỉ vì bạn chưa chiêm nghiệm điều gì đó thì còn xa mới có thể nói điều đó nằm ngoài ý Chúa! Nhiều người trong chúng ta đã sống cuộc sống không được cứu chuộc, trên đường xuống hoả ngục. Điều đó có phải là ý Chúa không? Không! Tuy nhiên, đó là kinh nghiệm riêng của bạn- cho đến một ngày bạn nghe được Lời Chúa và thay đổi tâm trí mình, và làm quyết định trong lòng: "Ta sẽ không xuống địa ngục! Ta sẽ lên Thiên đường! Giêxu sẽ là Chúa của ta! Kinh Thánh sẽ là lẽ thật của ta". Và điều đó đã thay đổi kinh nghiệm riêng của bạn!

Bạn có thể THAY ĐỔI ĐƯỢC KINH NGHIỆM RIÊNG CỦA MÌNH trong những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Bạn còn nhớ dân sự Ixraen làm nô lệ ở xứ Êđíp-tô(Ai Cập) hơn bốn trăm năm không. Họ đã làm nô lệ một thời gian dài nhưng cuối cùng cũng đến lúc họ nhận được đất của họ, tức Đất

Hứa. Họ tới miền Đất Hứa và thấy đất này đã có người cư ngụ. Đức Chúa Trời "đã quên" nói cho họ biết đang sống trên đất này là kẻ thù của họ! Ở đất đó có những người khổng lồ, có những thành quách kiên cố, tường lũy bao quanh. Khi những người Ixraen nhìn thấy người khổng lồ, họ bèn than thân: "Chúng ta như châu chấu đối với họ... Chúa ơi, sao Ngài không nói cho chúng con hay rằng đất này thuộc về những người khổng lồ?" Song, không lẽ điều này có chút ý nghĩa gì!

Nếu Đức Chúa Trời phán rằng đất này thuộc về bạn thì chiều cao của những người khổng lồ sống ở đó hỏi có quan trọng không? Họ không thể cao hơn Đức Chúa Trời! Nhưng những người Ixraen đã quên Đức Chúa Trời, Đấng đã phán rằng Ngài trao đất này vào tay họ. Đất này đã thuộc về họ! Tương tự như vậy, bạn cần phải TIN TƯỞNG rằng Đức Chúa Trời đã tặng cho bạn sự thịnh vượng. Bởi lẽ, khi bạn bắt đầu bước theo hướng đó, vô số những người khổng lồ sẽ đón đường bạn. Chúng sẽ múa tít gươm đe dọa và nếu bạn không tin rằng đất này thuộc về bạn và bạn nói: "Ta chỉ là châu chấu..." thì sẽ không bao giờ bạn được hưởng đủ đầy những phước lành của Đức Chúa Trời.



# Chương Hai

# 2

## Nguyên tắc thứ nhất - suy ngẫm Lời Chúa

**C**hỉ hãy vững lòng, bền chí, và cẩn thận làm theo hết thấy luật pháp mà Môise, tôi tớ ta, đã truyền cho người; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ người đi đâu cũng được thịnh vượng.

*Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng người, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy người mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.*

*Giôsue 1:7,8*

Lời Chúa chỉ cho chúng ta hay bằng cách nào chúng ta có thể thành công! Đôi lúc người ta hỏi: "Liệu Đức Chúa Trời có muốn cho tôi được thịnh vượng không?" Nhưng nếu Ngài không muốn điều đó thì tại sao trong Kinh Thánh Ngài lại ban cho chúng ta chỉ dẫn tỉ mỉ phải làm gì để có thể đạt được điều đó. Trên thực tế, bạn không thể đưa chìa khoá xe hơi cho một đứa trẻ nếu bạn không muốn nó lái xe. Cũng hết như thế, Đức Chúa Trời không bao giờ chỉ cho chúng ta thứ gì rồi lại chờ chúng ta sẽ không dùng đến nó!

Không phụ thuộc bạn đang ở hoàn cảnh nào, **Ý MUỐN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI NẪM Ở CHỖ NGÀI MUỐN CÓ SỰ LỚN LÊN TRONG ĐỜI SỐNG BẠN!** Ngài có tư tưởng làm thế nào để bạn được thịnh vượng và Ngài đã đặt tư tưởng đó vào Kinh Thánh! Khi những ý nghĩ đó đi xuyên vào lòng bạn từ những trang Kinh Thánh, bạn sẽ bắt đầu nghĩ theo cách nghĩ của Đức Chúa Trời, và sự thịnh vượng sẽ là kết quả tự nhiên.

Sự suy ngẫm Lời Chúa dẫn đến sự ổn định trong cuộc sống bạn. Nó không những giúp bạn nhận phước lành từ nơi thiên thượng, mà còn giúp tránh khỏi sự rửa xả phủ xuống thế gian này, cũng đóng sập cửa trước muôn vàn cạm bẫy mà ma quỷ dùng để đánh cắp những con người.

*"Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;*

*Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giêhôva, và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm.*

*Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm sẽ thịnh vượng"*

*Thi Thiên 1:1-3*

Một số người cười nhạo khi họ nghe nói sự dư dật vật chất là ý muốn Đức Chúa Trời dành cho con người vì đối với họ điều này hoàn toàn phi thực tế trong thế gian đầy thiếu thốn và khan hiếm của chúng ta. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho ta thấy rất rõ là chúng ta CỐ THỂ được tự do, không làm nô lệ cho những hoàn cảnh quanh ta nếu chúng ta ở trong Lời Chúa. Cũng hệt như cây đâm sâu rễ vào đất sẽ không úa héo cả vào kỳ hạn hán. Lời hứa đó không hề thay đổi, không hề phụ thuộc nơi bạn đang sống là nước Mỹ giàu nhất hành tinh, nước Nga hay một nước châu Phi nghèo nàn nhất!

Chúng ta không nên đo những sự trông đợi của chúng ta bằng của cải của những người đang sống quanh ta hay của chính chúng ta vì Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta những sự tốt hơn. Trong Tin Lành theo Mathiơ 25:14-30 Chúa Giêxu kể câu chuyện ngụ ngôn về các talăng để minh họa rõ nét điều Chúa muốn làm thành trong đời sống chúng ta.

Đoạn này cho chúng ta thấy điều mà Đức Chúa Trời chờ đợi từ chúng ta! Người chủ là hình ảnh Chúa Giêxu quay lại thế gian với cô dâu của Ngài. Ta thấy mỗi người báo cáo những gì anh ta làm được với số vốn đã được giao. Lẽ đương nhiên, talăng có thể là bất cứ thứ gì người chủ đã trao, trong trường hợp này là tiền bạc. Ý nghĩa chính của truyện ngụ ngôn này như sau: ÔNG CHỦ CHỜ LỢI NHUẬN! Ông chủ nói với người đã giấu tiền rằng cùng lắm anh ta cũng đã có thể đưa tiền cho người buôn bạc để lấy tiền lời, nộp tiền vào nhà băng để lấy lãi cho dù số phần trăm không đáng kể nhất. Người chủ hài lòng kể cả sự tăng trưởng nhỏ nhất!

Một câu hỏi phát sinh: " Sự gì là nhỏ nhất một cơ đốc nhân có thể làm được để nhận được sự tăng trưởng trong đời sống mình? Sự tăng trưởng là kết quả của sự nghe Lời Chúa! Người cơ đốc nhân có thể đi đâu để nhận được lợi nhuận tối thiểu đẹp lòng Đức Chúa Trời? Câu trả lời rất đơn giản: CON NGƯỜI CẦN ĐI ĐẾN HỘI THÁNH DÙ Ở MỨC TỐI THIỂU VÀ NHẬN TỪ NHỮNG NGƯỜI CÓ GÌ ĐỂ CHO!

Người mục sư bỏ cả tuần lễ để cầu nguyện và học Lời Chúa, trông đợi một buổi thờ phượng được xúc dầu vào ngày chủ nhật, nơi bầy chiên sẽ được ăn no. Tất cả những gì mà chiên cần làm để nhận được những phước lành và sự tăng trưởng trong cuộc sống mình là đến Hội Thánh đúng giờ và cho phép sự xúc dầu của Đức Chúa Trời nuôi dưỡng mình! Chúa Giêxu nói: "Vậy thì người phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về sẽ lấy vốn và lời". Ngài gọi người giữ một talăng là kẻ GIAN ÁC. Người chủ giận dữ vì thực ra có thể dễ dàng sinh lợi từ một talăng!

### SUY NGÂM LỜI CHÚA NHƯ THẾ NÀO!

Việc suy ngẫm Lời Chúa sẽ phát sinh sự tăng trưởng cả về nội dung lẫn chất lượng cuộc sống bạn. Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta: "Hãy nhận xét những gì các ngươi nghe"(Mác 4:23). Lời đó không phải là ngẫu nhiên vì chất lượng của cuộc sống chúng ta, nói cho cùng, dựa trên những gì ta nghe thấy về bản thân mình. Nếu chúng ta thường nghe nói chúng ta chẳng ra gì thì chúng ta sẽ sống như chúng ta chẳng là gì - sống trong thua thiệt và thất

bại. Nếu chúng ta nghe thấy chúng ta yếu đuối và nghèo khổ thì chúng ta sẽ hành động như những kẻ yếu đuối và nghèo khổ. Nếu tất cả những gì chúng ta nghe thấy là tổng kết của những tin tức và phim truyền hình nhiều tập mới nhất thì những thứ đó sẽ là những gì chúng ta chờ đợi ở cuộc đời. Và chúng ta sẽ không khác thế gian một chút nào!

Song, nếu chúng ta sẽ nghe rằng **MỌI ĐIỀU ĐỀU ĐƯỢC ĐỐI VỚI NHỮNG KẼ TIN** thì chúng ta sẽ tin vào điều đó và sẽ sống theo cách mà đức tin sẽ chỉ đạo những hành động của chúng ta. **CUỘC SỐNG BẠN PHỤ THUỘC VÀO NHỮNG GÌ BẠN NGHE THẤY!**

Trước khi tôi được nghe về quyền năng cứu rỗi của Chúa Giê-xu thì tôi là con cái của ma quỷ và tôi bị kết án, chịu đoán xét đời đời tại địa ngục. Nhưng ngay sau khi tôi nghe được Tin Lành và bắt đầu hành động dựa trên Lời Chúa thì Thiên đường mở ra cho tôi. Số phận của tôi trong cõi vĩnh hằng đã thay đổi bởi những gì tôi nghe thấy. Cuộc sống trên đất này của chúng ta sẽ biến đổi biết bao nếu chúng ta nghe được những điều cần thiết!

Nhờ nghe Lời Chúa, tôi đã thay đổi đời đời và đã nhận được sự dư dật đời đời. Bởi lẽ đó, sức mạnh khiến chúng ta thịnh vượng nằm trong chính Lời Chúa!

Sứ đồ Phierơ đã nói về sự giàu có thuộc linh nằm trong lời toàn năng và trọn vẹn đến từ nơi thiên thượng, là lời không bao giờ đánh mất quyền năng và hiệu quả của nó.

Ở trên trời lời đó đã được khẳng định là **LẼ THẬT** cho đến muôn đời - và chúng ta cần phải khẳng định tính chân lý của lời đó trên đất!

*"Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời"*

*I Phierơ 1:23*

Lời Chúa là một hạt giống tốt và có sức mạnh làm thành những điều lời đó nói đến trong cuộc sống những con người nghe và tin vào nó.

Sự nghe Lời Chúa là nguyên tắc thứ nhất của sự thành công tài chính bởi chất lượng của cuộc sống bạn được đo bằng những lời bạn cho phép lọt vào tai mình! Nguyên tắc này được miêu tả trong chuyện ngụ ngôn về hạt giống trong sách Tin Lành theo Mác:

*"Ngài lại phán rằng: Hãy cẩn thận về điều mình nghe. Người ta sẽ đong cho các người bằng lường các người đã đong cho, và thêm vào đó nữa*

*Vì sẽ ban thêm cho kẻ nào có; nhưng kẻ nào không có, sẽ bị cất lấy điều mình đã có"*

*Mác 4:24-25*

Hãy nhận thấy rằng Bạn chính là người chịu trách nhiệm về việc những phước lành của Đức Chúa Trời trong cuộc sống bạn sẽ được lường bằng mực nào, bằng thìa uống chè hay bằng thùng gánh nước. Và điều đó được xác định bằng sự nghe Lời Chúa của bạn. Đầu tiên, bạn hãy tìm xem Lời Chúa nói thế nào về sự thành công tài chính của bạn. Sau đó, bạn hãy không ngừng suy ngẫm về lời đó cho đến khi lời đó đâm rễ trong tâm linh bạn. Phước lành sẽ đến không chậm trễ!

Trong truyện ngụ ngôn về các talăng, người có một talăng đã đánh mất tất cả vì hai sai lầm sau của anh ta:

- ANH TA NHÌN NHẬN KHÔNG ĐÚNG VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI.
- ANH TA LUÔN SỐNG TRONG SỰ SỢ HÃI.

Anh ta nhìn nhận Đức Chúa Trời như một người giám thị dã man. Anh nghĩ rằng Đức Chúa Trời không phải là bạn mà là kẻ thù. Cách nhìn nhận không đúng đắn này về Đức Chúa Trời đã khiến trong lòng anh đầy rẫy SỰ SỢ HÃI, và bởi sự sợ hãi này anh đã tuyệt vọng nắm chặt những gì ít ỏi anh có. Sự sợ hãi đã xui anh giấu đi một talăng. Sự sợ hãi luôn làm chúng ta tê liệt, ngăn chúng ta tiến tới và sử dụng những ơn và nguồn dự trữ của chúng ta.

Thế gian đầy rẫy những lời nói và suy nghĩ tiêu cực vì nguồn dự trữ của thế gian là hữu hạn. Nhưng trong Vương quốc Đức Chúa Trời không hề có một sự thiếu thốn nào, không hề có một sự khan hiếm nào, không hề có một sự hạn chế nào hết. Và ý muốn của Cha chúng ta là chúng ta vui sướng tận hưởng hết thảy những gì Ngài đã ban cho chúng ta!

**KINH THÁNH BAN CHO CHÚNG TA SỰ NHÌN NHẬN ĐÚNG VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI.**

*"Hỡi bây chiên nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng"*  
Luca 12:32

*"Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời giúp chúng ta thì ai nghịch với chúng ta?"*

*Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban cho MỌI SỰ luôn với con ấy cho chúng ta hay sao?"*  
Rôma 8:31,32

Giờ đây bạn không nhìn thấy Nước Thiên đường một cách đầy đủ bởi lẽ bạn còn chưa ở trên Thiên đường. Chúng ta cần phải hành động theo Lời Chúa khi chúng ta sống trên đất này để được nhìn thấy Nước Thiên đường ở đây. Chúng ta sống bởi đức tin, mà đức tin thì có khả năng nhìn thấy trong Vương quốc thuộc linh không nhìn thấy, và sau đó khiến những sự đã thấy trở thành hiện thực. Nếu bạn không thường xuyên nghe nói tới Giao Ước mà Đức Chúa Trời lập cùng chúng ta qua Chúa Giê-xu, và không nghe nói về những quyền mà chúng ta có được qua Giao Ước này thì trái tim bạn sẽ đầy rẫy những sự khác và chúng sẽ không thành hiện thực trong đời sống bạn.

**BẠN NGHE NHƯ THẾ NÀO?**

Đức Chúa Trời nói cùng Giôsuê là nên đặt Lời Chúa vào môi miệng mình. Cách tốt nhất để nghe thấy Lời Chúa là phát nó bằng miệng mình. Bạn không cần thiết nghe Lời Chúa từ miệng vợ hoặc chồng mình, hay từ mục sư, hay qua băng cát-xét. Tất cả những sự đó là tốt nhưng tốt hơn hết là khi bạn tự nói ra Lời Chúa, khiến lời đó được đăng ký vào tâm linh bạn. Bạn có một chiếc máy cát-xét "nằm sẵn" trong miệng bạn và đừng quên sử dụng nó thường xuyên hơn! Sự nói ra miệng Lời Chúa là cần thiết không phải cho Đức Chúa Trời mà là cho bạn. Nếu bạn thường xuyên nghe thấy Lời Chúa thì cuối cùng, bạn sẽ bắt đầu tuyên xưng lời đó thực lòng mà không hề sợ hãi hay hoang

mang, và bạn sẽ thấy lời đó làm việc ở mức độ mạnh hơn trong đời sống bạn.

Trái tim bạn tựa như một nhà máy, nó có thể chế biến tất cả những gì rơi vào đó. Thứ gì đi vào trong bạn thì thứ đó sẽ đi ra khỏi bạn. Hãy trang bị cho "nhà máy" những nguyên liệu thật tốt. Chúa Giê-xu đã nói:

*"Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác"* Luca 6:45

Lấy gì xác định bạn sẽ có điều tốt hay điều xấu? Đó là những nguyên liệu bạn đang dùng để xây dựng "nhà máy" của mình. Ngày hôm nay bạn đang gặt bông trái của những gì bạn đã gieo vào mình từ hôm qua, đó là lý do vì sao sự suy ngẫm là nguyên tắc đầu tiên của sự thành công tài chính. Tiền bạc là sản phẩm sự hành động của sức mạnh thuộc linh nằm ở con người bề trong. Tiền bạc cũng đã được Đức Chúa Trời tạo dựng nên như muôn vật trên thế gian này. Tạo vật được xác định bởi tấm lòng bạn. Chúa Giê-xu đã nói:

*"Vì do sự đầy rẫy trong lòng mà miệng mới nói ra"*

*Luca 6:45*

Mức sống của bạn phản ánh những gì đầy rẫy trong lòng bạn. Thứ gì làm đầy rẫy bạn thì bạn sẽ nhận được thứ đó! Và Đức Chúa Trời không hề liên quan hệ tới những điều đó. Không quan trọng là bạn sống trong một căn phòng hay trong một toà nhà hai mươi phòng, bạn đi xe đạp hay xe hơi có tài xế riêng - điều đó không làm Đức Chúa Trời bận tâm, vì Ngài không làm quyết định là bạn sẽ có gì. Chính bạn làm quyết định đó! Sự dư dật đi ra từ lòng bạn! Đức Chúa Trời yêu thương bạn không phụ thuộc vào tình trạng tài chính của bạn. Ngài ban cho bạn mọi nguyên vật liệu cần thiết, nhưng "nhà máy" thuộc về bạn. Hãy đưa nguyên liệu vào và bắt "nhà máy" phải làm việc ... qua đức tin và sự suy ngẫm Lời Chúa.

# Chương Ba

# 3

## Nguyên tắc thứ hai - lao động siêng năng

**S**ự siêng năng, chăm chỉ có nghĩa là sự cống hiến, dâng mình trọn vẹn, hết lòng cho công việc. Kinh Thánh hứa rằng nếu chúng ta siêng năng lao động thì chúng ta sẽ được thành công và có phước lành tài chính. Bạn có làm việc gì đi nữa-BẠN SẼ KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC GÌ NẾU BẠN ẪN THẬT, LÀM DỐI!<sup>1</sup> Để được vui hưởng sự dư dật thì cần phải có sự nỗ lực và siêng năng.

Không rõ vì sao nhiều cơ đốc nhân có khuynh hướng cho rằng đơn giản là phước lành vật chất của Đức Chúa Trời từ trên trời rụng xuống theo cách siêu nhiên, hoàn toàn không phụ thuộc vào việc chúng ta có lao động hay không và cung cách làm ăn ra sao! Đức Chúa Trời quả có làm những phép lạ tài chính, nhưng chúng ta cần biết đó không phải là con đường chính yếu dẫn đến thịnh vượng. Kinh Thánh nói rất rõ là Đức Chúa Trời chúc phước cho công việc DO TAY TA LÀM, cho công việc của chúng ta. Nếu bạn không làm việc hoặc làm không tốt thì bạn sẽ không thoát ra khỏi cảnh bần hàn, dù bạn có cố gắng thế nào đi nữa khi sử dụng những qui luật của đức tin, sự tuyên xưng và "gieo". Những gì bạn "gieo" sẽ không mang lại gì nhiều hơn mẻ gieo của cậu bé Buratinô<sup>2</sup> trên Ruộng Thần Kỳ ở xứ Ngụ Si!

Kinh Thánh đã cảnh cáo rất nghiêm khắc những kẻ lười biếng và làm ăn quấy quá.

*"Nếu ai không khứng làm việc, thì cũng đừng nên ăn nữa"*

*II Tesalônica 3:10*

Và khi Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta về vật chất, sự ban phước của Ngài đến dưới hình thức công việc Ngài ban cho chúng ta. Tôi có thể thấy rõ điều này qua thí dụ của một mục sư bạn tôi, một người đã từng rất nghèo và anh cầu nguyện xin Chúa chúc phước về tiền bạc. Anh vốn là thợ mộc, người ta bắt đầu gọi điện đặt hàng anh. Sau đó, khi bạn tôi tiếp tục cầu nguyện cho chuyện tiền nong thì anh ngập cổ trong những đơn đặt hàng, nhiều đến nỗi anh bận quá, không thể nhận thêm. Vì thế, anh đành quyết định thôi không cầu nguyện về tiền bạc nữa.

Ở Liên Xô vào thời kỳ bao cấp không có những tác nhân kích thích người ta làm việc siêng năng, cũng hết như chế độ "welfare" (trợ cấp xã hội-

ND) ở Mỹ thúc đẩy con người ta lười lao động. Trong ý thức của nhiều người, công việc tốt nhất là công việc khi không làm gì cho xã hội, mà vẫn lĩnh lương đều. Và nếu bạn cũng nghĩ vậy thì tôi muốn cảnh tỉnh bạn: lối suy nghĩ này là thảm họa ghê gớm cho riêng bạn, cho gia đình bạn và cho đất nước bạn.

Nước Mỹ được đặt nền tảng trên luân lý lao động của Tin lành, trong đó lao động siêng năng là giá trị tốt bậc. Cũng chính nhờ luân lý này mà nước Mỹ đã trở thành một quốc gia thịnh vượng nhất hành tinh, là sự ghen tị của bao người. Nhưng nhiều người không muốn trả giá để được thịnh vượng, mà chỉ thích lợi dụng thành quả lao động của người khác! Ngày hôm nay, ở nước Mỹ nhan nhản những cuộc thảo luận về sự khủng hoảng của luân lý lao động. Nếu ở Mỹ luân lý lao động còn khủng hoảng thì ta có đầy đủ cơ sở để tuyên bố rằng tại Nga luân lý lao động đã bị phá huỷ tan tành sau những năm trường của nhà nước Xô viết. Chỉ một câu truyền khẩu thông dụng thời Liên xô cũng đủ để minh họa điều này:

*"Ta ra về ta làm việc,  
Họ làm bộ họ trả lương"*

Nhiệm vụ được đặt ra cho chúng ta thật không đơn giản, đó là thay đổi lối mòn suy nghĩ đã phổ biến lâu nay ở mọi người. Và trước hết, hãy bắt đầu từ chính bản thân mình. Hãy hiểu rằng: công việc **KHÔNG PHẢI LÀ SỰ RỬA SẢ, MÀ LÀ PHƯỚC LÀNH!**

Rất có thể khi đọc những dòng trên, bạn sẽ nghĩ: "Anh không biết công việc của tôi rồi! Dù có công lung làm đến đâu đi nữa cũng đừng hòng nhận được gì hơn! Anh không biết sếp của tôi đâu! Ông ấy có bao giờ để mắt tới lao động của tôi!". Và khi nghĩ như vậy, bạn đã phạm một sai lầm lớn! Bởi lẽ bạn đâu có làm việc cho sếp mình! Thứ nhất, bạn làm việc cho Đức Chúa Trời, thứ nhì là cho chính bạn!

Phaolô đã viết trong thư gửi người Côlôse 3:23:

*"Hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta".*

**NẾU BẠN CHO RẰNG MÌNH LÀM VIỆC CHO CON NGƯỜI THÌ BẠN SẼ CHO PHÉP CON NGƯỜI GIỚI HẠN TIỀM NĂNG CỦA BẠN!** Nếu bạn chỉ làm cho hết trách nhiệm để lĩnh lương, chỉ làm hết lượng công việc tối thiểu phải làm, ngồi cho hết giờ<sup>2</sup>, thì bạn sẽ không cố gắng hết sức phát triển những khả năng và ân tứ của mình để đạt tới mức hoàn hảo. Trong trường hợp đó bạn không thể trông mong vào sự thành đạt và một tương lai sáng sủa!

Hãy hiểu rằng trong xã hội phát triển người ta chỉ sẵn lòng trả lương hậu cho những công việc đạt chất lượng cao, có tay nghề và nghiệp vụ thực sự. Và hoàn thiện nghiệp vụ của mình chẳng bao giờ là muộn! Hãy làm điều đó ngay từ ngày hôm nay ở nơi làm việc của bạn. Không phụ thuộc vào việc sếp của bạn có nhận thấy hay không. Không phụ thuộc là bạn có được tăng lương hay không. Hãy bắt đầu lớn lên! Và thậm chí nếu ở chỗ làm, bạn

không được đánh giá đúng mức thì cũng hãy biết rằng Đức Chúa Trời sẽ đưa vào cuộc đời bạn một ai đó, người sẽ MUỐN nhận bạn vào làm việc và trả mức lương thật hậu, đúng với những khả năng bạn có.

Hãy rút ra khỏi kiếp nô lệ của bình quân chủ nghĩa. Hãy đặt ra mục đích là trở nên tốt nhất trong mọi việc bạn làm, và hãy tiến tới mục đích đó. Hãy đừng gia nhập số đông những người ưa giết thì giờ vàng ngọc Chúa ban cho vào việc quây quần chè thuốc, hay bàn chuyện phiếm. Đừng phí thời gian tranh luận về sự bất công của lãnh đạo, của những khó khăn kinh tế và bước ngoặt trở trêu của số phận. Đổ lỗi cho người khác là nét tính cách điển hình của người không thành đạt. Hãy nhận thức được là tương lai hoàn toàn nằm trong tay bạn, chứ không phải ai khác. Hãy lao động siêng năng và bạn sẽ thấy kết quả.

Sách Châm ngôn nói rất nhiều sự siêng năng và những kết quả được nó mang lại. Trong số đó:

1. **Sự giàu có.**
2. **Vinh hiển.**
3. **Vui thoả trong cuộc sống.**
4. **Những ý tưởng mới.**
5. **Quyền lực trên người khác.**

*"Kể làm việc tay biếng nhác trở nên nghèo hèn"*

*Châm ngôn 10:4*

*"Tay người siêng năng sẽ cai trị; nhưng tay kẻ biếng nhác phải phục dịch"*

*Châm ngôn 12:24*

*"Lòng kẻ biếng nhác mong ước mà chẳng có chi hết; Còn lòng người siêng năng sẽ được no nê"*

*Châm ngôn 13:4*

Tâm hồn chúng ta bao gồm cảm xúc và lý trí. Khi chúng ta siêng năng làm việc, chúng ta cảm thấy sự vui thoả trong cuộc sống. Khi chúng ta chỉ mơ ước và không làm gì để đạt được điều đó, những sự thất vọng, lo lắng sẽ xuất hiện trong ta và kết cục là khủng hoảng thần kinh! Đêm đêm chúng ta mất ngủ ...

*"Kể biếng nhác lăn trở trên giường mình, khác nào cửa xây trên bản lề nó."*

*Châm ngôn 26:14*

*"Các ý tưởng của người cần mẫn dẫn đến sự dư dật, còn những kẻ khờ dại chỉ chạy đến điều thiếu thốn."*

*Châm ngôn 21:5*

Câu này chỉ ra rằng công việc căng thẳng ảnh hưởng tốt lên lý trí. Khi tay bạn bận rộn thì lý trí bạn làm việc tốt hơn, xuất hiện sự tự tin vào bản thân và tin tưởng vào thành quả công việc mình làm. Bạn chợt nhận ra rằng bạn có giá trị trong cuộc đời này và bạn sẽ bắt đầu tiến tới những sự lớn hơn!

*"Con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chẳng? Người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua, chớ chẳng phải ở trước mặt người hèn hạ đâu"*

*Châm ngôn 22:29*

Bạn nên làm gì trong trường hợp thất nghiệp và không thể tìm việc cho mình? Hãy bắt đầu hết lòng làm việc không công cho Hội thánh, trồng cây là



Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng các nhu cầu của bạn cho đến khi bạn kiếm được việc. Hãy đứng vững trong đức tin vào Lời Chúa, tin rằng Chúa sẽ ban cho mọi sự cần dùng, một khi bạn đã làm hết những gì phụ thuộc vào bạn. Ma quỷ không thích một thái độ tương tự và thái độ này sẽ giải phóng bạn khỏi những áp lực thuộc linh kìm giữ bạn và tước đi phước lành ở nơi bạn làm.

Kinh thánh nói rõ là nếu những người hầu việc Chúa dâng hết mình cho lao động thuộc linh thì họ sẽ kinh nghiệm được sự thịnh vượng.

*"Vì Kinh Thánh có nói rằng: Người chớ có khấp miệng con bò đang đập lúa"*  
*I Timôthê 5:18*

*"Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được thâu hoa lợi"*  
*II Timôthê 2:6*

Người hầu việc Chúa cần phải ở trong Lời Chúa để truyền giao cho những người khác và kết quả sẽ là một cuộc sống đầy rẫy sự vui thoả và thành đạt!

*"Hãy sẵn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con"*  
*I Timôthê 4:15*

Đối nghịch với siêng năng là biếng nhác, thứ có ảnh hưởng mang tính huỷ hoại cuộc sống con người. Người biếng nhác không những tự tước đi phước hạnh Đức Chúa Trời dành cho mình, mà còn thường là nguồn gốc nan đề cho kẻ khác! Câu chuyện dưới đây minh hoạ rõ nét điều này.

Ngài DeGaan nom thật khủng khiếp vào buổi sáng hôm đó! Mí mắt ông ta sưng to đến nỗi không tài nào mở mắt nổi; má sưng vù như thể mồm bị tọng quả chanh; môi dưới vêu sưng gấp bốn mức bình thường; và bị đốt khắp toàn thân. Sao vậy? Ông ta bị cả một đàn ong đốt. Tổ ong của ông đầy tràn mật và hàng nghìn ong không còn chỗ đứng đành tụ tập thành đàn bên ngoài tổ. Những con ong này không còn việc làm, vì không còn chỗ nào để chứa mật. Vô công rồi nghề, lũ ong đành bay lượn vu vơ trên tổ chúng.

Vì sao gia đình ông ngày thường hiền lành là thế mà giờ đây trở nên hung dữ nhường kia? Chỉ vì chúng không có việc để làm! Khi chúng còn bận đi kiếm mật thì chúng không sinh chuyện gì hết, nhưng việc vừa hết là có chuyện ngay! Chúng biến thành đàn. Một số cơ đốc nhân hoàn toàn có thể được xếp vào tầng lớp này! Họ không biết phải sử dụng thời gian rồi ra sao. Thay vào việc luôn luôn học hỏi Lời Chúa, cầu nguyện, sẵn sóc người bệnh, làm chứng cho người chưa được cứu thì họ lại rơi vào những nan đề. Và cũng hết như lũ ong, họ bắt đầu tấn công những người cố gắng giúp họ.

Một sinh viên nọ gửi thư cho Henry Vard Bicher, hỏi bằng cách nào anh ta có thể tìm được một công việc dễ dàng. Ngài Bicher đã trả lời: "Nếu anh có thái độ như vậy với lao động thì anh sẽ không bao giờ đạt được gì hết. Anh sẽ không thể nào trở thành biên tập viên, luật sư hoặc người hầu việc Chúa trong Hội thánh. Chẳng có việc nào trong số những việc kể trên là dễ dàng! Hãy quên thương trường và kinh doanh, hãy rũ khỏi đầu ý nghĩ về chính trường và thậm chí đừng nghĩ gì đến y tế. Thậm chí để trở thành nông dân hay lính trơn, anh cũng cần phải học tập và suy nghĩ. Hỡi con ta, ta biết

thế giới mà con rơi vào là một nơi không dễ dàng. Trên đời này ta chỉ biết duy nhất một nơi dễ dàng - đó là nấm mồ".

Như những cơ đốc nhân, chúng ta cần phải làm bất cứ việc gì với sự dâng mình trọn vẹn, bởi lẽ Đức Chúa Trời không khi nào hài lòng với sự dâng mình một phần. G.A. Ironsaid đã học được bài học đó khi anh ta làm thợ đóng giày. Chàng trai Garry cần phải chuẩn bị da làm đế giày. Anh cắt một miếng da theo kích cỡ cần thiết, nhúng vào nước, rồi sau đó gõ rỗ lâu miếng da cho đến chừng nào nó trở nên khô và cứng. Đó là một công đoạn rất mệt mỏi, và Garry cố gắng lẩn tránh nó. Một hôm, Garry sang một xưởng giày khác để xem đối thủ cạnh tranh mình làm ăn ra sao. Anh ngạc nhiên khôn xiết khi thấy người thợ giày không hề gõ miếng da mà cứ thế đóng luôn da ướt lên đế sau khi nhúng nước! Garry bèn hỏi: "Tôi nhận thấy ông đóng miếng da làm đế khi nó còn ướt. Đế giày khi đó liệu có tốt như khi da đã được gõ khô không?". Người thợ cả trơ trên cười khẩy và nói: "Không bằng, nhưng thế thì chả mấy chốc giày lại quay về với ta, chú bé ạ!".

Garry vội chạy như bay về mách thợ cả về những gì đã mắt thấy, tai nghe, thưa rằng họ mất thời gian vô ích nếu cứ cẩn thận gõ miếng da kiểu này. Người này đáp: "Garry, ta đóng giày không chỉ vì tiền. Ta làm chúng cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi đứng trước Giêxu, ta sẽ cho Ngài xem từng chiếc giày ta đã đóng trong đời. Và ta không muốn Chúa sẽ nói: "Giày đóng chất lượng kém, Don. Người đã không làm những gì người có thể làm". Ta muốn thay vào câu đó, Chúa sẽ phán: "Hỡi đây tớ ngay lành và trung tín, người đã cố gắng nhiều".

Đây chính là thái độ cần có của cơ đốc nhân thực sự! Hãy tự hỏi mình: bạn làm việc cho con người, hay cho Đức Chúa Trời? Tôi muốn khích lệ bạn – Đức Chúa Trời luôn luôn nhìn thấy những nỗ lực của bạn, kể cả những khi người khác không nhận thấy. Và Ngài đã hứa ban thưởng cho bạn. Hãy dâng lên Ngài tất cả những gì tốt nhất chúng ta có: thì giờ của chúng ta, tài cán và khả năng của chúng ta, lao động siêng năng của chúng ta – để danh Ngài được tôn vinh trong mọi việc!

# Chương Bốn

# 4

## Nguyên tắc thứ ba - sự khôn ngoan

**S**ự khôn ngoan là gì? Thứ nhất, đó là khả năng nhìn thấy kết cục ngay từ ban đầu. Thứ hai, đó là khả năng biết sử dụng kiến thức. Kiến thức rất quan trọng và ta làm một việc đúng đắn khi ta vượt tới năm bất kiến thức. Nhưng chỉ kiến thức không thì chưa đủ. Quan trọng ta có biết bao người thông thuộc đủ các loại kiến thức khác nhau, có bằng của các trường đại học, thậm chí học hàm này nọ, song họ vẫn không thành đạt trong cuộc sống. Sự khôn ngoan không chỉ là thu thập các sự kiện và tin tức khác nhau, mà là hiểu được bằng cách nào, bao giờ và vào thời điểm nào ta có thể ứng dụng những gì ta biết. Kinh Thánh nói rằng nếu chúng ta có sự khôn ngoan thì chúng ta sẽ có sự thịnh vượng!

*"Người nào tìmặng sự khôn ngoan, và được sự thông sáng có phước thay!*

*Vì thà được nó hơn là được tiền bạc, hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ròng.*

*Sự khôn ngoan quý giá hơn châu ngọc, chẳng một báu vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được*

*Tay hữu nó cầm sự trường thọ, còn trong tay tả có sự giàu có và vinh hiển.*

*Các nẻo đường nó vốn là nẻo khoái lạc, và các lối nó cả đều bình an. Nó là cây sự sống cho ai nắm lấy nó; Người nào nắm giữ nó đều được phước hạnh"*

*Châm ngôn 3:13-18*

*"Sự khôn ngoan là điều cần nhất; vậy, khá cầu lấy sự khôn ngoan; Hãy dùng hết của con đã được mà mua thông sáng.*

*Hãy tôn tặng sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan sẽ thăng con lên, làm cho con được vinh hiển khi con hoài niệm đến.*

*Sự khôn ngoan sẽ đội trên đầu con một dây hoa mỹ, và bán cho con một mũ triều thiên vinh quang"*

*Châm ngôn 4:7-9*

Điều chủ yếu nhất là sự khôn ngoan, Kinh Thánh nói vậy. Khi ta quyết định xem ta sẽ sắp xếp cuộc đời ta ra sao, trước hết ta cần phải tìm kiếm sự khôn ngoan. Hãy đặt sự khôn ngoan lên hàng đầu! Sự khôn ngoan dạy dỗ chúng ta và cho chúng ta lời giải đáp cho các câu hỏi. Một khi bạn trở thành NGƯỜI CÓ NHỮNG CÂU TRẢ LỜI thì bao giờ cũng sẽ có những người có

những nan đề, câu hỏi và nhu cầu, họ sẽ đồng ý trả tiền để nhận được sự giúp đỡ của bạn.

Có được sự khôn ngoan, bạn trở thành NGƯỜI CẦN THIẾT, khiến những người khác luôn chạy đến xin lời khuyên dạy gặp lúc khó khăn hoặc tình huống rối ren. Ý kiến của bạn sẽ được tôn trọng vì trong mọi hoàn cảnh bạn có thể thấy trước được kết cục cuối cùng của hành động này hay hành động kia, bạn có thể tiên đoán được những cạm bẫy của ma quỷ và những sự chúc phước tiềm tàng. Bạn sẽ trở thành người lãnh đạo, một người biết mình đi đâu và dẫn dắt những người khác theo sau. Sự thấu hiểu những quy luật thuộc linh và thuộc thể đang vận động trong thế gian sẽ giúp bạn sử dụng chúng cách có lợi cho mình. Và sự thịnh vượng sẽ là một trong những bông trái tuyệt vời của sự khôn ngoan, thứ xứng đáng được gọi là CÂY SỰ SỐNG!

Bằng cách nào bạn có thể có được sự khôn ngoan? Có bốn nguồn mà từ đó bạn có thể nhận được nó.

### 1. Kính sợ Đức Giêhôva là khởi đầu của sự khôn ngoan.

*"Kính sợ Đức Giêhôva là khởi đầu của sự khôn ngoan; Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời răn dạy" Châm ngôn 1:7*

Bạn cần bắt đầu cuộc tìm kiếm sự khôn ngoan chính từ câu này. Khi làm một quyết định nào đó hay đánh giá hoàn cảnh xung quanh mình, bạn hãy luôn luôn đặt Đức Chúa Trời vào bức tranh đó! Khi bạn bắt đầu nhìn cuộc đời bạn bằng con mắt như vậy, bạn sẽ nhận thức được sự cần thiết sống phục tùng theo Lời Chúa, xa rời khỏi mọi tội lỗi và sự ác. *"Sự kính sợ Đức Giêhôva, ấy là ghét đường ác ..."* Châm ngôn 8:13

Đức Chúa Trời đã để lại cho chúng ta Kinh Thánh, cuốn sách mở ra cho ta biết thế nào là thiện, thế nào là ác không phải để hạn chế chúng ta, hạn chế tự do của chúng ta, và biến chúng ta thành những con rối ngoan ngoãn vâng lời. Ngài đã cho chúng ta nhiều sự chỉ dẫn để ban thưởng cho chúng ta, ngăn ngừa chúng ta khỏi vòng ảnh hưởng của ma quỷ, khiến cuộc sống chúng ta trở nên phước hạnh. Không thể có sự thịnh vượng thực sự nếu như chúng ta bỏ qua các lề luật của Đức Chúa Trời, bằng cách đó đặt mình ra ngoài sự bảo vệ của Ngài. Khi ẩn tránh trong Chúa chúng ta sẽ an toàn. Và chỉ trong Ngài chúng ta có thể có không chỉ đơn giản là thành công, mà là thành công vững chắc, được bảo đảm bằng những lời hứa của Ngài!

Nhìn thoáng qua có thể tưởng rằng khi sống trong thế gian này, thành công chỉ có thể đến được bằng con đường gian lận – dùng sự dối trá, ăn cắp, lừa lọc, trốn tránh pháp luật. Có lẽ còn một nguyên nhân nữa khiến Cơ đốc nhân suy nghĩ thiên lệch: "Sự giàu có và trung thực là những điều không đi cùng nhau. Người trung thực luôn đã và sẽ nghèo khổ". Có thể là bạn cũng suy nghĩ như vậy. Có thể là bạn thực sự chưa lần nào nhìn thấy trong đời một cơ đốc nhân giàu có, người không cần hành động theo các chuẩn mực riêng để sống trong sự dư dật. Nhưng tôi kêu gọi các bạn: ĐỪNG ĐẶT NÊN TRÊN NHỮNG GÌ MẮT THẤY, MÀ HÃY ĐẶT TRÊN LỄ THẬT CỦA LỜI ĐỨC

CHÚA TRỜI! Đối với con người xác thịt điều đó có lẽ là mù quáng, nhưng quả thực đức tin hành động như vậy – bạn sẽ được ban cho theo lượng đức tin của mình. Bạn có thể sống một cuộc sống công bình và thịnh vượng! Đức Chúa Trời nói vậy, mà Chúa không thể nói dối.

Sự nhìn thấy thành công của những kẻ ác đôi lúc có thể làm lung lay đức tin của bạn. Điều này đã xảy ra với Asáp:

*"Vì khi tôi thấy sự hưng thịnh của kẻ ác . Thì có lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo ...*

*Kìa là những kẻ ác , Chúng nó bình an vô sự luôn luôn , nên của cải chúng nó thêm lên .*

*Tôi đã làm cho lòng tôi tinh sạch, và rửa tay tôi trong sự vô tội , việc ấy thật lấy làm luống công." Châm ngôn 72:3,12-13*

Ma quỷ gieo sự nghi ngờ trong lòng ông ta. "Quảng hết đi! Niềm tin vào Đức Chúa Trời chỉ là số phận của những kẻ yếu đuối và không thành đạt. Muốn sống thì phải biết xoay sở chứ! Hãy quên đi mấy chuyện trừng phạt vì tội lỗi. Mi thấy không, tất cả mọi thứ chảy về tay kẻ ác và tội lỗi. Cứ thử xem mi sẽ thích cho mà xem!". Nhưng Đức Chúa Trời mở ra cho Asáp thấy một sự thật rất quan trọng mà chúng ta không nên quên khi trong chúng ta có sự lựa chọn: vâng phục Chúa hay là vi phạm luật pháp Ngài. Những kẻ ác **KHÔNG CÓ TƯƠNG LAI !**

*"Cho đến khi tôi vào nơi Thánh của Đức Chúa Trời. Suy lượng về sự cuối cùng chúng nó*

*Chúa đặt chân chúng nó tại nơi trơn trượt. Khiến cho chúng nó hư nát." Châm ngôn 72: 17-18*

Trong tội lỗi có lạc thú. Nhưng không sớm thì muộn nhất định sự trừng phạt sẽ đến! Và người khôn ngoan biết điều đó, bởi vậy tránh xa khỏi tội lỗi. Sự thịnh vượng của những kẻ gian ác không bền lâu, số phận của chúng là sự hư mất. Nhưng người công bình sẽ thịnh vượng, và không chỉ họ và con cái họ, mà cả cháu chắt của họ nữa. Đavít đã viết trong Thi thiên 36: 1-3,9,37-38:

*"Chớ phiền lòng vì cơ kẻ làm dữ . Cũng đừng ghen tỵ kẻ tập tành sự gian ác*

*Vì chẳng bao lâu chúng bị phát như cỏ , và phải héo như cỏ xanh*

*Hãy tin cậy Đức Giê Hô Va và làm điều lành , khá ở trong xứ và gìn giữ lẽ thật.*

*Vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt .Còn kẻ nào trông đợi Đức Giê Hô Va sẽ được đất làm cơ nghiệp*

*Hãy chăm chú người trọn vẹn và nhìn xem người ngay thẳng.Vì cuối cùng người hòa bình có phước*

*Còn các kẻ vi phạm sẽ cùng nhau bị hủy hoại . Sự tương lai của kẻ ác sẽ bị diệt đi."*

Tội lỗi thì lừa dối, nó cố gắng lôi kéo chúng ta bằng những lời hứa sinh lợi dễ như trở bàn tay, thành công dễ dàng. Và chỉ khi có sự kính sợ Đức Chúa Trời, chúng ta có thể nên khôn ngoan và không mắc vào miếng mồi

này, khi biết rằng chúng ta có một người Cha yêu quý vui mừng ban cho chúng ta mọi sự cần dùng trong cuộc sống này, bảo đảm là Ngài sẽ quan tâm và bảo trợ. Có đáng để chúng ta từ bỏ Ngài vào thế gian đầy rẫy bất trắc, nơi mà "mọi thứ đều trôi đi, mọi thứ đều thay đổi" và bạn chẳng khi nào có thể tin tưởng thực sự vào ngày mai? Chỉ một mình Ngài mới có thể là nền tảng vững chắc không hề lay động cho cuộc sống của chúng ta!

## 2. Sự khôn ngoan đến qua sự tỏ ra

Sự khôn ngoan là khả năng thấy trước được tương lai, và từ đó lập kế hoạch. Kinh thánh nói rằng, Chúa Thánh Linh biết tương lai, và Ngài đang sống trong chúng ta, Ngài chỉ dẫn chúng ta mọi điều chúng ta cần biết đối với tương lai. Ngài báo trước cho chúng ta những hiểm họa đang chờ đón để chúng ta có thể tránh được chúng, mách bảo những quyết định đúng đắn và phương cách thực hiện. Bởi vậy chúng ta cần phải trở nên nhạy cảm với giọng nói của Đức Thánh Linh và trông đợi sự dẫn dắt của Ngài .

*"Khi Ngài đến, Thân lễ Thật Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật, vì Ngài chẳng tự mình nói nhưng Ngài nói những điều Ngài nghe và sẽ tỏ cho các ngươi những sự sẽ đến."* Giăng 16:13

Chúa GiêXu chẳng bao giờ ở trong sự mịt mờ về tương lai của mình, phỏng đoán nó sẽ đem đến cho mình điều gì. Ngài đã nhìn thấy trước và thấy mình chết trên thập tự giá vì lợi ích của toàn thể nhân loại. Sự nhận biết mục đích của mình đã làm Ngài vững vàng trong những cám dỗ thường ngày, và chuẩn bị cho kỳ thương khó. Cũng chính như vậy Ngài muốn chuẩn bị trước cho chúng ta, để chúng ta không bị bất ngờ, giống như kẻ mù, bởi những sự kiện này hay sự kiện khác.

Kennét Hâyghin đã kể một câu chuyện rằng ngay sau khi thành lập Trung tâm học kinh thánh REMA, Đức Chúa trời nói với ông ta rằng trong nước khủng hoảng kinh tế đang tới gần, và phải chuẩn bị cho điều đó. Ông đã sa thải một vài nhân viên, cắt giảm chi phí, và bằng cách đó đã vượt qua thời kỳ khó khăn một cách nhẹ nhàng, không hề mắc nợ ai.

Nhưng, mặt khác, nếu như chúng ta không chú ý đến những sự tỏ ra của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể bị thất bại. Bạn tôi, một người tin Chúa đây rẫy Thánh Linh, đã đầu tư một khoản tiền lớn vào thị trường chứng khoán, cách đây ít lâu anh ta bắt đầu cảm thấy một sự thúc giục mạnh mẽ bán những cổ phần của mình, nhưng lại chậm trễ làm quyết định. Và "ngày thứ hai đen tối" đã đến, khi giá ở thị trường chứng khoán đột nhiên hạ xuống , và chỉ trong một ngày anh bạn tôi đã mất tám mươi ngàn đô la! Muộn hơn, anh công nhận rằng đã nghe thấy Chúa Thánh Linh báo trước cho anh ta về khả năng phá sản, nhưng không hiểu do một nguyên nhân nào đó mà anh không tin sự làm chứng này, và vì thế đã phải trả giá .

Tôi nghĩ cơ đốc nhân có thể tránh được những tai họa, những trường hợp rủi ro, những mất mát tài chính, nếu như chúng ta chú ý hơn khi nghe tiếng Chúa. Không được quên rằng Chúa Thánh Linh được gửi tới để tỏ cho

chúng ta về tương lai! Nếu như chúng ta không tin chắc chúng ta cần làm quyết định nào, hành động ra sao trong tình huống này nọ, thì tất phải đến với Chúa và cầu xin Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan và cho phép chúng ta nhìn thấy, hành động này hay hành động khác của chúng ta sẽ dẫn đến kết cục gì. Và Đức Chúa Trời sẵn sàng nhậm lời những lời cầu nguyện như vậy!

*"Vị bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là đáng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai thì kẻ ấy sẽ được ban cho"*  
Gia cơ 1:5

Khi nói về sự tỏ ra, chúng ta không chỉ có ý nói rằng tiếng Chúa sẽ mách bảo chúng ta cần phải hành động như thế nào, mà còn có ý nói rằng Chúa Thánh Linh sẽ tỏ ra cho chúng ta về Lời Chúa! Sứ đồ Phao Lô đã viết cho Timôthê rằng Kinh thánh chứa đựng trong nó sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan này có thể thay đổi đời sống chúng ta.

*"Và từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa GiêXu Christ."*

II Timôthê 3:15

Một số người lao vào đọc Kinh thánh và hoàn toàn chẳng hiểu, số khác thì hiểu rất ít, nhưng đồng thời một bộ phận thứ ba vẫn thường xuyên lấy được sự tỏ ra trong Kinh thánh. Thực chất là ở đâu? Việc chúng ta rút ra lợi ích gì qua sự đọc Kinh thánh phụ thuộc vào trạng thái tấm lòng của chúng ta. Nó có thể trở thành quyển sách bí ẩn và thần bí đối với chúng ta nếu như khi đọc nó chúng ta lại thử cho những điều đọc được xuyên qua lăng kính của sự xét đoán của chúng ta, của truyền thống, của lối mòn suy nghĩ và sự vô tín. Nhưng mặt khác chúng ta lại gắn nó với tấm lòng rộng mở và trọn vẹn đức tin, không thử "chọn cho mình" lời Chúa, nhưng làm tươi mới suy nghĩ của mình theo Ngài, thì sẽ mở ra cho chúng ta kho châu báu không hề cạn kiệt của sự khôn ngoan Đức Chúa Trời!

### 3. Sự khôn ngoan đến qua thực hành

Sống trong thế gian, chúng ta tích lũy một số kinh nghiệm nhất định, tích cực cũng có, tiêu cực cũng có. Khi làm đi làm lại những công việc nhất định, chúng ta biết được kết quả mà nó dẫn tới. Bằng cách đó, thực tiễn của chúng ta chỉ ra sự đúng hay sai của đường lối này hay đường lối khác. Sứ đồ Phao lô đã chỉ ra điều này, khi viết trong thư gửi cho người Hê bơ rơ 5:14:

*"Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tu luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ."*

Những người già và có tuổi thường được coi là người khôn ngoan, bởi vì họ đã mắt thấy, tai nghe nhiều sự việc và bản thân họ từng trải nhiều điều, họ biết đầu đuôi mọi sự. Có lẽ, điều đáng buồn hơn cả cho tuổi xế chiều là khi bạn hiểu được chính xác điều gì có thể đem lại thành công cho mình, thì bạn cũng chẳng còn đâu sức lực để thực hiện nó nữa! Bởi vậy, ngay từ bây giờ chúng ta hãy cố gắng làm những kết luận cần thiết, tránh khỏi những thói quen ngu ngốc, và hình thành những thói quen tốt cho bản thân để nhờ

chúng mà trở nên thịnh vượng.

Vấn ôn, võ luyện!<sup>4</sup> Nếu như một thói quen nào đó đã ăn sâu vững chắc vào trong hành vi của bạn, nó trở thành một phần không thể chia cắt được của bạn. Khi đưa nó đến độ tự động hóa thì kết quả là bạn sẽ ném trái những phước lành to lớn, tất nhiên nếu như thói quen đó làm đẹp ý Chúa.

Huấn luyện viên bóng đá nổi tiếng Vince Lombardi có thể tập huấn cho nhiều đội đem lại chiến thắng bởi vì khi luyện tập cho các cầu thủ, ông ta vượt đi, vượt lại những thế chơi cơ bản nhất, khiến cho trong các tình huống gay cấn của trận đấu những thế chơi này được thể hiện rất tự nhiên.

Đạo mới chơi quần vợt tôi thường bị mắc lưới. Vì thế, khi vào trường cao đẳng tôi đã quyết định cho đến hết năm thứ nhất tôi sẽ phải "gọt giũa" lối chơi của mình. Mỗi ngày tôi bỏ ra vài tiếng luyện tập trên sân cho đến chừng thay cho việc nghĩ chín muồi mỗi cử động của mình, phản xạ của tôi đã trở nên tự nhiên như là bản năng vậy.

**TRONG MỌI LĨNH VỰC THỰC HÀNH SẼ ĐEM LẠI SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHẤT LƯỢNG TỐT VÀ CHẤT LƯỢNG TUYỆT HẢO.**

Nếu như bạn muốn phát triển những phẩm chất, thiên phú và khả năng nào đó của mình, điều được đòi hỏi ở bạn là một sự thực hành và vận dụng thường xuyên. Cũng như vậy, nếu như bạn định sống một cuộc sống cơ đốc nhân tín kính, bạn cần phải hiểu rằng sự tin kính không phải là tự nhiên có được, nhưng có thể tạo ra nó, đạt được nó bằng lao động thường xuyên của chúng ta trên chính bản thân mình.

Thực hành là chìa khóa dẫn đến thành công trong mọi công việc . Ở tất cả những người tham gia chạy ma ra tông đều có một đặc điểm chung, không phụ thuộc vào sự khác nhau giữa họ về mặt tuổi tác, tính tình hay giới tính. Tất cả bọn họ đều đã trải qua luyện tập! Thiếu sự tập luyện thì không một người nào buổi sáng vừa mở mắt dậy đã có thể chạy liền một mạch bốn mươi cây số. <sup>5</sup>

Nếu trong bạn đầy rẫy những khiến thức không sử dụng đến, có những khả năng không được thực hành thì chúng chẳng đem lại cho bạn lợi ích nào cả. Điều này được thấy rõ qua thí dụ về chuyện một người đã tạ thế ở Niu Oóc vào tuổi sáu mươi ba, mà cả cuộc đời chưa bao giờ đi làm ở đâu. Suốt đời mình cho đến chết ông ta trải qua ở trường đại học. Trong thời gian ấy ông đã giành được vô số bằng cấp và học vị. Vì cớ gì ông ta đã cả đời ngồi trên ghế sinh viên? Khi ông còn bé, một người họ hàng giàu có của ông lia đời, theo chúc thư để lại, hàng năm ông sẽ được chia một khoản tiền lớn, cho đến chừng nào ông còn đi học . Ông đã thoả mãn xong điều kiện của di chúc , song vẫn tiếp tục ở lại học đường trong nhiều năm sau, biến việc đèn sách của mình thành một nguồn thu nhập ổn định, điều mà người lập di chúc hoàn toàn chẳng có ý định tài trợ! Thật vô cùng đáng tiếc, ông đã bỏ hàng nghìn giờ để nghe các giáo sư và "một sách", nhưng lại chẳng làm gì cả. Kiến thức ông lĩnh hội được ngày một thêm phong phú, song kiến thức đó không có lấy một giá trị thực tiễn nào.



Kinh Thánh nói với chúng ta:

*"Hãy làm theo lời chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình"*

*Gia cơ 1:22*

Nếu như chúng ta đọc kinh thánh và nghe giảng lời Chúa nhưng không làm theo những điều đã học được, thì chúng ta chẳng khác kể chuyện suu tâm bằng cấp là bao. Học vấn của người đó chẳng đem lại cho anh lẫn người xung quanh một lợi ích nào cả.

#### 4. Sự khôn ngoan đến từ những người khác.

Trong thế giới chúng ta sống, mọi người đã kíp tích lũy những kinh nghiệm phong phú về thành công và thất bại, những thăng cùng trầm. Và chúng ta có thể tránh được nhiều nan đề, nếu như biết phân tích, mổ xẻ những điều người khác đã trải qua. Một nhà công nghiệp lỗi lạc đã nói: "Thật là xấu hổ khi người ta học trên những sai lầm của mình, thay vào việc học trên những sai lầm của kẻ khác. Đợi đến thời mà họ học thành tài, thì cũng vừa vắn đến tuổi về vườn!"

Sách Châm ngôn khuyên chúng ta nên xem xét người khác và học ở họ. Đó là cách học tốt nhất, mà cũng là rẻ nhất! Mặt khác, chúng ta có thể chọn cho mình một trường học khác - trường học của những kinh nghiệm riêng tư cùng những đòn đánh đã đời. Học trường này vừa đắt đỏ, vừa tốn nhiều thời gian. Nếu như bạn là người biết nghĩ, bạn sẽ học được ở những người khác, thậm chí ở ngay cả loài kiến nhỏ bé nhất.

*"Hỡi kẻ biếng nhác, hãy đi đến loài kiến. Khá xem xét cách ăn ở của nó mà học khôn ngoan."*

*Tuy nó không có quan hoặc tướng. Hoặc quan đốc, hay là quan trấn  
Thì nó cũng biết sắm sửa lương phạn mình trong lúc mùa hè. Và thâu trừ vật thực nó trong khi mùa gặt.*

*Hỡi kẻ biếng nhác người sẽ nằm cho đến chừng nào? Bao giờ người sẽ ngủ dậy?*

*Ngủ một chút, chợp mắt mội chút, khoanh tay nằm một chút ...*

*Thì sự nghèo khổ người sẽ đến như kẻ đi rảo. Và sự thiếu thốn người sẽ tới như kẻ trộm.*

*Châm ngôn 6: 6-11*

Bởi lẽ vua Salômôn có sự khôn ngoan tột đỉnh nên những người sống cạnh ông và nghe ông đã được phước. Nữ vương Xê ba đã nói về điều này như vậy:

*"Các quân thần của vua thật có phước thay! Các tôi tớ vua hằng đứng châu trước mặt vua, nghe được sự khôn ngoan của vua thật có phước thay!"*

*II Sử ký 9: 7.*

Bằng cách đó, chúng ta có thể nhận thấy một nguyên tắc quan trọng: NGÀY MAI BẠN SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI THẾ NÀO ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BỞI VIỆC NGÀY HÔM NAY BẠN ĐANG NGHE AI! Sự khôn ngoan có thể truyền từ người nọ sang người kia. Và bởi vậy, nếu như bạn thông minh, bạn hãy cố gắng tìm lấy một người khôn ngoan và học ở người đó tất cả

những điều có thể học được! Giao Ước Mới cũng nói về điều này, nhưng có khác đi đôi chút: "bạn bè xấu làm hư thói nết tốt" ( 1 Côrinhtô 15: 33) Nếu quả thực như vậy, thì bạn bè tốt sẽ phát triển những tính cách tốt trong bạn. Ở đây không chỉ nói về bằng hữu của bạn, mà còn về những sách vở bạn đang đọc, về thời gian mà bạn đang nghiên cứu trước màn ảnh ti vi . Tất cả những điều đó đều có khả năng ảnh hưởng đến chúng ta, chiếm thời gian của chúng ta và trở thành bè bạn của chúng ta.

Những kẻ tỵ tập quanh Đa vít , lúc đầu chỉ là một đám người ô hợp, nhưng ngay sau khi họ cùng đi với con người được Đức Chúa Trời xúc dầu này, họ liền trở thành những người tương tự như Đa Vít! Những người sẵn bộn dềnh dàng! Kinh thánh nói như vậy:

*"Bốn người Phi li tin này đã sanh tại Gát về dòng dõi Ra Pha đều bị giết bởi tay Đa Vít và bởi tay các đầy tớ người."*

## 2 Samuên 21: 22

Chẳng cần có bộ óc của Nhà vật lý hạt nhân mới có thể hiểu được tại sao mọi người lại vấp ngã và chịu thất bại. Chỉ đơn giản hãy đọc những hàng tít trên các báo ít nhất khoảng chừng một tháng thì điều đó sẽ trở nên rõ ràng đối với bạn. Nếu như bạn làm quyết định là sẽ học trên những sai lầm của người khác, bạn sẽ trở nên khôn ngoan .

Nhưng nhiều người chẳng muốn học theo cách tương tự. Cái gọi là "xung đột giữa các thế hệ " thực chất là ở chỗ đám thanh niên coi các bậc sinh thành ra mình là "các cụ cổ hủ" <sup>6</sup>, chúng chẳng buồn nghe theo những lời khuyên bảo, dạy dỗ của họ. BỒI VẬY CHÚNG LẶP ĐI , LẶP LẠI CHÍNH NHỮNG SAI LẦM CỦA CHA MẸ CHÚNG HẾT LẦN NÀY SANG LẦN KHÁC!

Kinh thánh nói rằng có thể dễ dàng tìm thấy sự khôn ngoan. Nhưng đã biết bao nhiêu người chối bỏ nó và chẳng muốn nghe giọng nói của nó!

*"Sự khôn ngoan hô lên ngoài đường. Cát tiếng dội ra nơi phố chợ*

*Sự khôn ngoan kêu la ở đầu đường dọn dục ôn ào . Tại cửa thành và trong nội thành Ngài phán lời mình ra*

*Mà rằng : Hỡi kẻ ngu dốt các người sẽ mến sự ngu dại cho đến bao giờ ? Kẻ nhạo báng sẽ ưa sự nhạo báng. Và kẻ dại dốt sẽ ghét sự tri thức cho đến chừng nào ?*  
( Châm ngôn 1: 20-22.)

Có nhiều người trong thế gian này không muốn học hỏi. Có nhiều người lòng đầy kiêu ngạo tưởng rằng họ đã có lời giải đáp cho mọi câu hỏi. Song, nếu như bạn thực sự muốn đạt được thành công , thì hãy dừng đi theo vết xe đổ của họ.<sup>7</sup> Bất cứ ai không lựa chọn nghe theo tiếng khôn ngoan sẽ không tránh khỏi thất bại. Song, đối với những ai yêu thích sự khôn ngoan và hết lòng vươn tới nó thì sự khôn ngoan sẽ trở thành CÂY SỰ SỐNG!

# Chương Năm

# 5

## Nguyên tắc thứ tư - trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời

**C**húa Giê Xu kêu gọi chúng ta trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Và điều đó ngụ ý cho một sự tìm kiếm thường xuyên và bền bỉ. Ví dụ, nếu như bạn mất một đô la, có thể là bạn sẽ chỉ tìm nó trong ba phút và sau đó sẽ đi làm những việc khác quan trọng hơn. Song, nếu chẳng may bạn làm mất một ví đầy tiền, bạn sẽ lật tung cả căn hộ trong quá trình tìm kiếm, bắt cả nhà tìm theo, hoãn lại mọi kế hoạch cho đến chừng nào tìm được mới thôi. Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta cần phải tìm kiếm nước Ngài với sự sốt sắng như vậy, bởi vì trong đó có phần thưởng lớn.

Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời - chúng ta có thể chia sẻ điều này như là một nguyên tắc của sự thành công tài chính, bởi vì Chúa nói rằng chính bằng cách đó chúng ta mới có thể nhận được những gì mà cả thế gian lao tâm săn đuổi.

*"Ấy vậy các người chớ lo lắng mà nói rằng: chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì ?*

*Vì mọi điều đó dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các người ở trên trời vốn biết các người cần dùng những điều đó rồi.*

*Nhưng trước hết hãy tìm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các người mọi điều ấy nữa."*

*Mathiơ 6: 31-33*

Nhiều người khi đọc đoạn Kinh thánh này thì thông giải như sau: Chúa muốn chúng ta chẳng có gì, hoặc Ngài nói để chúng ta chỉ tìm kiếm Ngài và được giải thoát khỏi những mong muốn tự nhiên nào đó. Còn về phần mình, Ngài sẽ quan tâm đến những nhu cầu của chúng ta: không để cho chết đói, chết khát, cho ăn mặc qua loa, và ban cho một mái nhà che mưa. Nhưng đó chỉ là những sự thông giải rất hời hợt, không toát lên được bản chất của nguyên tắc toàn năng này!

Một số nhà truyền giảng nói rằng mong muốn những điều chi vật chất từ Đức Chúa Trời là ích kỷ. Tuy nhiên, họ vẫn cưỡi trên những chiếc xe hơi, mặc dù họ cũng có thể đi bộ được lắm! Nhà ở của họ có điều hòa nhiệt độ,

mặc dù họ thừa sức có thể sống thiếu chúng. Có sao họ dùng bữa trong nhà hàng, trong khi có thể tiết kiệm tiền và ăn những đồ hộp nguội lạnh? Đằng sau những bức giảng có đầy những nhà truyền giảng dạy chúng ta rằng từ Chúa ta chỉ nên chờ đợi bánh mì, nước lã và một mái nhà che mưa, nhưng họ thì sống hoàn toàn khác với những điều họ giảng! Họ cần phải nói với mọi người lẽ thật – Đức Chúa Trời muốn thấy họ được thịnh vượng, và họ là một tấm gương sáng của sự thịnh vượng!

Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta tất cả những thứ mà dân ngoại vẫn thường tìm. Dân ngoại là những người không biết đến Chúa. Họ chỉ quan tâm đến việc làm giàu bằng bất kỳ giá nào. Họ sẵn sàng làm mọi việc mà điều đó đòi hỏi: hy sinh gia đình, ngò đến tận khuya nơi nhiệm sở, hy sinh bè bạn nếu như điều đó đem lại lợi lộc về tài chính. Chỉ vì món lợi trước mắt họ hy sinh khách hàng và chất lượng sản phẩm của mình. Họ lao mình vào cuộc chạy đua theo lợi nhuận, bởi vì đối với họ hưởng thụ vật chất có lẽ là nỗi sướng vui duy nhất trong thế gian này.

Hãy nhận thấy, Chúa Giê Xu không nói rằng có những thứ mà dân ngoại có là xấu. Thực tình, Ngài đã chỉ ra làm thế nào bạn có thể đạt được những thứ đó! Nhưng đối với Chúa những thứ có giá trị quyết định là động cơ của chúng ta, thái độ của tấm lòng chúng ta, những hành động của chúng ta, tức là những gì có liên quan đến "con người bề trong" của chúng ta.

Chúa chẳng những không nói rằng có những thứ đó là xấu, mà Ngài còn nói rằng Ngài định ban chúng cho chúng ta! Ngài nói: "Sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa". Nếu như bạn không "cho thêm" những thứ đó vào đời sống bạn thì Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó. Chìa khóa dẫn đến thành công là ở chỗ bạn phải có được sự ưu tiên đúng. Chúa nói: trước hết hãy tìm nước Ngài. Khi diễn giải điều này ra có thể nói : **HÃY ĐỂ CUỘC SỐNG THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI TRỞ THÀNH ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI BẠN!**

Bạn có thể lấy sức khỏe của bạn làm ví dụ. Nhiều người tốn một phần tư thu nhập của mình cho thuốc thang và các dịch vụ y tế. Chúng ta cảm tạ Chúa về y học nhưng Ngài có cách chăm sóc chúng ta tốt hơn. Sự xúc đầu chữa bệnh của Ngài nằm trong mỗi một con người tin nhận Chúa, nhưng nếu như chúng ta không lưu tâm đúng mức cho việc học lời Chúa, điều sẽ củng cố vững chắc đức tin của chúng ta vào sự chữa lành siêu nhiên, bạn không thể nhận được sự chữa bệnh và gặp khi đau ốm, đương nhiên bạn sẽ phải trả tiền cho bác sĩ.

Một ví dụ khác cho việc làm sao bạn có thể đưa Chúa lên hàng đầu trong đời sống mình - đó là công việc của bạn. Đức Chúa Trời không chỉ quan tâm tới việc chúng ta sống đầy đủ, Ngài còn quan tâm việc chúng ta kiếm tiền bằng cách nào, tiêu pha ra sao. Khi có những câu hỏi tương tự như vậy được đặt ra cho chúng ta, chúng ta cần phải tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng nếu chúng ta nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình thì Ngài sẽ dẫn dắt các nẻo của chúng ta (Châm ngôn 3:6).

Sự gì dẫn dắt bạn mỗi khi bạn muốn đầu tư đồng tiền của mình? Nhiều người đề xuất ra những ý tưởng "tuyệt diệu", hứa hẹn những lợi nhuận kếch xù nếu bạn tin tưởng giao cho họ vốn liếng của mình nhưng làm thế nào chúng ta có thể lựa chọn, biết được phương án nào là tốt nhất đây? Chúa nói rằng Ngài sẽ chỉ dẫn cho chúng ta những nước bước, đường đi cần thiết, nếu như chúng ta tìm kiếm Ngài trước tiên. Khi câu nguyện hãy hỏi Chúa khi nào nên lác, khi nào nên gặt<sup>8</sup>, nên tham gia hay không vào việc này hay việc khác. Anh bạn tôi là bác sĩ, làm việc rất nhiều, có thu nhập hàng năm là 250 ngàn đôla, nhưng một vài năm trôi qua anh ta cay đắng than thở với tôi rằng anh đã trở nên chấy túi vì các vụ làm ăn thua lỗ. Anh mua nhà kho thì kho bị hoả hoạn. Anh kiếm được căn nhà nhiều hộ thì lại không thể tìm nổi người thuê. Anh tậu nhà thì giá cả trên thị trường bất động sản đột nhiên hạ xuống! Trong chùng mực nào đó con người này vốn được coi là người khôn ngoan. Nhưng sự khôn ngoan của loài người đã lừa anh ta, cũng đúng như vậy, nó sẽ lừa biết bao người trong chúng ta khi cuộc sống đem lại cho chúng ta những bất trắc không ngờ. Giá như anh có được sự ưu tiên đúng đắn, thì Đức Chúa Trời hẳn đã báo trước cho anh về những thất bát của các vụ làm ăn. Nhưng anh đã không tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời, nên ma quỷ đã xoi gọt miếng ăn của anh.

Còn một anh bạn nữa của tôi buộc phải đối đầu với một sự lựa chọn không đơn giản: hoặc nói dối những khách hàng của mình và nhận được từ sếp một triệu đô la tiền thưởng, hoặc chia tay với công việc. Tôi khuyên anh nên đọc sách Châm ngôn và tự mình quả quyết rằng Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho những người kinh doanh trung thực. Cuối cùng, anh đã từ chối lừa lọc và bị đuổi. Nhưng chỉ qua một tháng sếp cũ của anh đã ngồi tù! Anh bạn tôi bắt đầu tự mình đứng ra kinh doanh riêng, và tất cả khách quen cũ của xếp anh lại đổ về dùng những dịch vụ của anh, bởi vậy anh đã nhận được bội phần hơn so với một triệu đô la đã hứa khi trước. Anh đã đặt Lời Chúa lên hàng đầu-và Đức Chúa Trời đã ban thưởng cho điều đó.

Tôi nhận thấy nguyên tắc này đã hành động không chỉ một lần trong đời tôi vào những tình huống, khi tôi thiếu thốn rất nặng, và tưởng như hoàn toàn không còn cách nào để nhận được sự trả lời. Một lần tôi lưu lạc trên đất Pháp, chẳng một xu dính túi, không bè bạn quen, tiếng tăm không biết. Khi đứng trên bờ La Mãng Sơ, sự tỏ ra quen thuộc đã nâng đỡ tôi trong nhiều năm lại trôi dạt trong tôi một lần nữa. "Trước hết hãy tìm Nước Đức Chúa Trời .. ." **HÃY LÀM VIỆC CHÚA, CÒN CHÚA SẼ LÀM CÔNG VIỆC CỦA CÁC NGƯỜI.**

Thay vào việc rên rỉ và lo lắng về tai họa mà tôi đã rơi vào, thay vào việc nghĩ mình có cơ chết đói một mình nơi đất khách, tôi đi đến hải cảng gần nhất và bắt đầu giảng Tin lành cho những người Anh đáp tàu thủy từ đây. Đến chiều sự giải cứu của tôi đã đến! Đức Chúa Trời đã gửi tới hai người, không những họ kiếm cho tôi vé sang Anh, mà còn thuê tôi giảng Kinh thánh cho họ trên đường đi nữa!

Chúng quy lại mọi điều đã nói ở trên: Thay vào việc tìm cơ hội kiếm tiền, hãy tìm cơ hội rao giảng Lời.

Nhiều người đọc đến những đoạn trong Kinh thánh nhắc tới Nước Đức Chúa Trời thì họ nghĩ ở đó ngụ ý nói về Thiên đường. Song, hoàn toàn không phải bao giờ cũng vậy. Nước Đức Chúa Trời hiện diện giờ đây trên đất này, và khi biết điều đó chúng ta có thể hiểu một cách đúng đắn những gì Chúa Giê Xu đã dạy. Nước Đức Chúa Trời, nơi chúng ta được kêu gọi đặt sự tìm kiếm lên trên mọi sự, là Vương quốc vô hình, không nhìn thấy được ở khắp nơi quanh ta, mà chúng ta có thể sống được trong đó. Nó hoạt động theo những nguyên tắc khác hẳn Vương quốc của thế gian này. Nếu như bạn là người tin nhận Chúa đã được tái sinh thì bạn là công dân của vương quốc vô hình này. Khi bạn tuyên xưng Giê Xu là Chúa của mình, địa vị bạn đã được thay đổi. Sứ đồ Phao lô đã viết về điều đó như sau:

*"Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền sự tối tăm, làm cho chúng ta dõng qua nước của con rất yêu dấu Ngài."* *Côlôse 1:13*

Tất cả những người Cơ đốc nhân đều được ở trong Vương quốc này chỉ bởi một sự kiện là họ đã được tái sinh, và thông qua đó họ đã trở thành những thành viên của gia đình mới, gia đình của Đức Chúa Trời. Nhưng thật đáng tiếc, chỉ một số ít cơ đốc nhân biết những quy luật đang vận động trong Vương quốc này. Chính bởi nguyên nhân đó chúng ta thấy nhiều con cái Chúa không thể thoát ra khỏi nghèo khó, bệnh tật và thất bại. Một người đang sống nơi đất khách quê người, song không thể thốt ra một lời bằng tiếng bản địa, thì được gọi là người vô dụng. Anh ta không có khả năng làm bất cứ việc gì! Anh ta không thể trò chuyện, không thể làm việc, thậm chí không thể đi thăm thú đó đây. Anh ta không thể sử dụng những lợi thế mà pháp luật của nước này ưu đãi, bởi vì anh không biết đọc! Và nhiều người tin nhận Chúa cũng tương tự như vậy. Kinh thánh đối với họ chỉ là giấy trắng mực đen, không phải là một tấm gương sống động cho việc làm thế nào để sống một cuộc đời đắc thắng như Chúa Giê Xu.

Khi học Kinh thánh, đừng tập trung hạn chế đủ loại: "Đừng làm điều này, chớ làm điều kia, không ném, chớ sờ", nhưng hãy cố gắng đi sâu vào bản chất của những nguyên tắc thuộc linh, khi sử dụng chúng bạn có thể sống một cuộc sống của Đức Chúa Trời, một cuộc sống dư dật!

Dưới đây là ba quy luật tác động trong Nước Thiên đường mà Kinh thánh nói đến.

### **1. Nước Thiên đường tựa như hạt giống.**

Chúa Giê Xu đã nói:

*"Nước Đức Chúa Trời cũng như một người vãi giống xuống đất."*

*Mác 4:26*

Nguyên tắc hạt giống minh họa một điều là trong nước Thiên đường tất cả đều được sinh ra từ sự khởi đầu nhỏ bé và không đáng kể, chỉ theo dòng thời gian đạt đến hình dạng cuối cùng. Và chúng ta cần TIN VÀO SỰ GIEO, tin rằng nó có khả năng đem lại bông trái để chúng ta lại tiếp tục gieo, rồi lại tiếp

tục gặt.

Bất cứ một người làm ruộng nào cũng cần phải tin vào hạt giống, nếu như anh ta muốn thu hoạch. Anh ta sẽ chẳng nhìn vào chuyện hạt giống nom còn xa mới giống bông trái cuối cùng. Cũng hết như vậy trong đời sống bạn, có thể bạn không nhìn thấy những dấu hiệu bề ngoài và những biểu hiện của những điều Chúa nói, nhưng bạn cần phải tiếp tục chăm tưới hạt giống đã gieo trồng, và bạn sẽ gặt được vụ mùa bội thu! Hạt giống lớn lên không phụ thuộc vào việc ai đã trồng nó, không phụ thuộc vào chuyện, đó là một cụ già Philippin bảy tám tuổi, hay là một em bé năm tuổi người Mỹ. Nếu bạn gieo hạt giống xuống, nó sẽ lớn lên bởi vì sức mạnh lớn lên gói gọn trong chính bản thân nó, chứ không phải là ai đã trồng nó. Cũng hết như vậy, nếu như chĩa súng vào bạn mà nã thì bạn sẽ chết, không phụ thuộc ai đã bóp cò, một đứa bé con hay một tay thiện xạ giàu kinh nghiệm. Những quy luật khách quan của thế giới chúng ta hoạt động dành cho tất cả những ai đưa chúng vào vận động.

Điều này có mối quan hệ thế nào đối với sự thịnh vượng? Kinh thánh nói rõ TIỀN LÀ HẠT GIỐNG! Khi bạn ban cho và dâng hiến, bạn sẽ không vì thế mà thành kẻ rỗng túi, mà sẽ gặt hái một vụ mùa bội thu! Khi nói về sự dâng hiến Phao lô đã viết:

*"Hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều"*

*II Cô rinh tô 9:6*

Nhưng nếu như bạn không tin rằng tiền của bạn là hạt giống, bạn sẽ dâng hiến chút ít và miễn cưỡng, không nghĩ tới vụ gặt ngày mai, mà nghĩ về việc số tiền này có thể mua được gì ngay hôm nay. Bạn sẽ gặt được nhiều trong trường hợp này chăng? Chẳng được gì hết! Sự vô tín của bạn sẽ giết chết mầm sống và giết chết mẻ gieo vốn dĩ ít ỏi.

Ngoài ra, chúng ta cần nhớ rằng LỜI NÓI của chúng ta là hạt giống. Có lời chép rằng:

*"Sống hay chết là quyền của cái lưỡi. Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó."*

*Châm ngôn 18:21*

Nói một cách khác đi là chúng ta nói gì thì chúng ta sẽ nhận được điều đó! Sự tuyên xưng của chúng ta hình thành đời sống chúng ta. Nếu như chúng ta thường xuyên than phiền và rên rỉ: "Tôi lại không một xu dính túi! Lạm phát, khủng hoảng, cuộc sống trở nên ngày một tồi hơn và tệ hơn! Kiểu này chẳng mấy chốc mà bị sa thải!" - thì chính những điều đó chúng ta sẽ nhận được trong cuộc sống. Nhưng nếu như chúng ta, không dựa vào hoàn cảnh, tuyên xưng Lời Chúa: "Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê Xu Christ" (Philíp 4:19.) Hạt giống của đức tin sẽ lớn và đem lại bông trái, thật sự chúng ta sẽ không thiếu thốn gì hết.

Bởi vậy, hãy tìm cách đồng và hãy bắt đầu gieo! Hãy làm tươi mới bản thân mình bằng ý nghĩ về vụ mùa bội thu mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn.

## 2. Hãy có đức tin con trẻ.

"Đức Chúa GiêXu thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ.

*Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ."* Mác 10:14-15

Bạn cần có đức tin con trẻ để có thể sống được ở Vương quốc vô hình này. Đức tin và sự hồn nhiên - đó là hai đặc điểm chúng ta cần giống con trẻ. Nếu bạn còn nhớ thuở ấu thơ bạn đã cả tin thế nào, bạn sẵn sàng tin vào mọi lời cha mẹ bạn, và bẵndã vội vàng ulla vào lòng họ ra sao, thì bạn có thể hiểu Chúa nói gì ở đây. Đứa trẻ vì còn thơ dại nên sẵn có sự khiêm nhường tự nhiên, và đối với nó việc coi ý kiến người khác quan trọng hơn ý kiến mình không phải là việc khó. Đức Chúa Trời muốn chúng ta có một đức tin đơn sơ và mộc mạc như thế, Ngài muốn chúng ta đặt những điều Ngài nói về cuộc sống cao hơn những ý tưởng và quan niệm riêng của chúng ta, Ngài muốn chúng ta không chút đắn đo tin tưởng vào những lời hứa của Ngài, kể cả khi đối với bạn những lời hứa đó có vẻ như hoàn toàn phi thực tế.

*"Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ đây rẫy, hằng cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự."* II Côrinhtô 9:8

*"Giêhôva Đức Chúa Trời người sẽ làm cho người được của cải nhiều dư dật..."* Phục truyền 28:11

Song, tri giác của chúng ta rất khó chấp nhận được ý nghĩ cho rằng Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta được dư dật HẾT THẤY MỌI SỰ. Khi chúng ta cầu xin Chúa trong sự cầu nguyện, đôi khi chúng ta vật nài như kẻ hành khát: "Chúa ơi, hãy cho con dù chỉ một chút xíu! Chỉ cần tăng lương thêm mười nghìn thôi... Với con thế cũng là thoả dạ lắm rồi..." Dường như Đức Chúa Trời thấy khó khăn hay tiếc rẻ ban cho bạn nhiều hơn!

Hãy trở nên như con trẻ! Hãy tin vào quyền năng vô hạn, cũng như tình yêu vô bờ bến của Ngài đối với chúng ta! Cha trên trời của bạn vui sướng khi ban cho con cái Ngài những quà tặng tốt! Hãy tin, và hãy xin những gì lòng bạn mong muốn, chứ không xin một lượng chỉ vừa đủ khỏi chết đói! Chẳng lẽ Chúa GiêXu đã không nói:

*"...hãy cứ xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó."* Giảng 15:7

*"Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, HẬU CHO SỰ VUI MỪNG CỦA CÁC NGƯỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN."* Giảng 16:24

Tại sao chúng ta có thể đến cùng Đức Chúa Trời bởi đức tin con trẻ? Bởi vì Ngài không thể nói dối! Vì Ngài đã bị trói buộc bởi Lời của mình, và nếu Ngài bỏ qua Lời Ngài thì Ngài đã còn là Đức Chúa Trời nữa. Ngài sẽ không lừa dối chúng ta! Người đời thường lừa dối chúng ta. Những kẻ lừa đảo, những người qua đường hứa "biến những voucher thành vàng"<sup>9</sup> lừa dối chúng ta. Những người cộng sản đã hứa xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản vào năm 1980 đã lừa chúng ta. Song, Lời của Đấng sáng tạo ra vũ trụ thì đứng vững! Hãy bắt đầu trông cậy nơi Ngài với đức tin vô bờ bến và sự



vàng lời, rồi bạn sẽ thấy Lời đó hành động trong đời sống bạn!

### **3. Hãy vươn tới hành động đúng đắn, khi có sự bình an và vui mừng.**

*"Vì nước Đức Chúa Trời chẳng bởi sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh linh vậy." Rôma 14:17*

Khi bạn đi xe trên đường, bạn luôn luôn nhìn thấy những biển báo hiệu và chỉ đường, những thứ giúp bạn biết bạn đang đi đúng đường. Trong Nước Đức Chúa Trời cũng có hai bảng hiệu chỉ đường chủ yếu, chúng giúp bạn xác quyết là bạn đang tiến lên phía trước trên đường công bình. Đó là bảng hiệu BÌNH AN và VUI MỪNG. Nếu bạn luôn luôn lo lắng và băn khoăn về tương lai thì Đức Chúa Trời không thể dẫn dắt bạn vì Ngài dẫn dắt bạn bằng sự bình an của Ngài. Bạn cần phải sống, luôn luôn cảm thấy sự bình an trong lòng, biết rõ nó để mỗi khi nó rời khỏi bạn thì bạn có thể nhận biết là bạn đã đi chệch đường. Đó là "biển chỉ đường" của Vương quốc vô hình dùng để định hướng cho chúng ta.

Sự vui mừng là biển báo hiệu thứ hai. Nếu đời sống cơ đốc nhân khiến bạn có cảm tưởng nặng nề và buồn tẻ, thiếu niềm vui, thì hoặc là bạn nghe những lời giảng sai từ những người giảng không đúng, hoặc là bạn không tìm kiếm mối tương giao gần gũi cùng Đức Chúa Trời mà Ngài muốn thiết lập với bạn. Kinh thánh nói rằng ở trong sự hiện diện của Ngài là SỰ VUI MỪNG TRON VÊN. Còn nếu bạn không cảm thấy sự vui mừng và thoả thích trong Đức Chúa Trời thì hoặc là bạn không ở trong Vương quốc Ngài, hoặc là bạn không ở trong sự hiện diện của Ngài.

Vì vậy, hãy nhanh nhanh dứt ra khỏi tôn giáo cổ hủ và nhận lãnh những gì Cha yêu thương đã sắm sẵn cho bạn. Nếu điều đó là cần thiết, bạn hãy giải cứu mình khỏi sự cần thiết phải nghe những sự răn dạy và đoán xét buồn bã dưới hình thức bài giảng và hãy tìm một Hội thánh sống, nơi sự thờ phượng động viên và khuyến khích bạn, nơi đầy rẫy quyền năng, nơi mọi người đều từng trải sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và ngoài ra, đừng quên là hàng ngày hãy tương giao riêng tư cùng Chúa. Điều đó vô cùng quan trọng cho lợi ích thuộc linh, và cuối cùng là cho sự thịnh vượng của bạn.

Kinh thánh cho ta thấy sức khoẻ và sự thịnh vượng của con người phụ thuộc vào việc linh hồn anh ta nằm ở trạng thái nào.

*"Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thanh vượng trong mọi sự, và được khoẻ mạnh phần xác anh cũng như đã được thanh vượng về phần linh hồn anh vậy"*  
III Giảng 2

Sự bình an và vui mừng thuộc về lĩnh vực cảm xúc con người, có nghĩa là linh hồn. Nếu linh hồn bạn ở vị trí đúng đắn thì bạn sẽ được thịnh vượng và khoẻ mạnh. Ngược lại, nếu bạn đang đầy sợ hãi và lo lắng, bạn bị đè nén và không thể thoát khỏi những tư tưởng nặng nề, bạn bực tức và cáu bẳn, bạn bị sự ghen tị nuốt chửng, bạn không thể tha thứ, công việc của bạn thảm hại! Những công trình khoa học hiện đại chứng thực là những suy sụp thần kinh tương tự là nguyên nhân của vô số tật bệnh, điều này lại một lần nữa khẳng

định Lời Chúa:

*"Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay;*

*Còn trí nao sồn làm xương cốt khô héo" Châm ngôn 17:22*

Điều đó sẽ không chỉ ảnh hưởng lên sức khoẻ mà còn ảnh hưởng lên khả năng làm việc của bạn. Bạn không còn làm việc hết mình, vì quá mất nhiều thời gian cho bản thân. Vì bạn không có sự tương giao thường xuyên cùng Đức Chúa Trời, Ngài không thể dẫn dắt bạn, báo trước những hiểm hoạ và hướng bạn vào nơi bạn có thể thành công. Theo cách đó, địa vị của bạn trở nên nguy hiểm, kể cả bây giờ công việc của bạn đang suôn sẻ cũng chớ bị mắc lừa. Chưa có một ai có thể "qua mặt" Lời Đức Chúa Trời, và sự sụp đổ của bạn, hãy tin tôi, chẳng xa xôi gì cho cam. Vì thế, hãy chăm lo đến linh hồn mình NGAY BÂY GIỜ. Hãy bỏ ngay những tội lỗi cố ý, hãy đứng vào nẻo công bình. Hãy để cho sự tương giao cùng Đức Chúa Trời, sự bình an và niềm vui của Ngài ngập tràn trong bạn. Bạn sẽ không hối hận đâu!

# Chương Sáu 6

## Nguyên tắc thứ năm - sự phục vụ

**S**ự thành công về tài chính luôn song hành cùng những ai cung ứng các loại dịch vụ hàng đầu, tuyệt vời nhất. Những dịch vụ mà người ta chịu mở ví, mà sau đó không hề nuối tiếc đồng tiền đã bỏ ra. Mặc dù vẫn có những người kiếm ăn được bằng cách bán đất gấp ba lần những mặt hàng thứ phẩm và lưu kho lâu ngày, lừa bịp khách hàng và đối xử với họ một cách thô bạo, sớm muộn gì thì những người đó cũng sẽ bị thua lỗ. Trong xã hội tự do người ta nhanh chóng bị gục ngã trong cuộc chiến cạnh tranh, phải nhường bước cho những ai thực sự quan tâm đến khách hàng, và xây dựng doanh nghiệp của mình không theo nguyên tắc ô nhiễm cốt chụp giạt càng nhanh, càng tốt, không quan trọng là theo kiểu gì", mà xây dựng nó trên sự tính toán đến những triển vọng làm ăn lâu dài, giành được sự tin cậy của khách hàng bằng chất lượng của hàng hoá và dịch vụ.

Vợ chồng tôi sống ở Nga đã mấy năm, chúng tôi xót xa nhận thấy ở đây văn hoá phục vụ phần nhiều đã bị mất. Điều này có thể giải thích như sau: trong chế độ xã hội chủ nghĩa không hề có cạnh tranh, mà chính cuộc chiến của sự cạnh tranh là tác nhân kích thích nâng cao chất lượng và văn hoá phục vụ. Chẳng hạn, nước Nga vẫn tự hào "Aeroflot" là hãng hàng không lớn nhất thế giới, không nhớ rằng chất lượng phục vụ của nó tồi kinh khủng. Do chất lượng phục vụ của hãng mà chỉ một ý nghĩ là đi máy bay thôi cũng đã khiến người ta khó chịu rồi. Cuối cùng, "Aeroflot" quyết định cho phép cạnh tranh, họ cho phép hãng hàng không độc lập "Transaero" quyền tổ chức các chuyến bay, ban đầu là từ hai giờ đêm đến sáu giờ sáng. Họ tính toán là chẳng ai lại muốn bay vào giờ giấc bất tiện này. Nhưng chẳng bao lâu sau, các chuyến bay của hãng hàng không mới này chật kín hành khách, và hãng này lớn mạnh nhanh một cách đáng kinh ngạc. Vì sao? Vì "Transaero" cung ứng một sự phục vụ chất lượng cao tầm cỡ châu Âu, mà người ta sẵn sàng trả tiền cho chất lượng ấy!

Sự phục vụ là chìa khoá dẫn đến thành công tài chính và thành đạt trong mọi lĩnh vực khác của cuộc sống. Sự phục vụ khiến chúng ta trở nên quý giá và cần thiết, sự phục vụ tôn chúng ta lên. Chúa GiêXu đã dạy dỗ về điều đó. Khi các môn đồ tranh cãi xem ai trong số họ là người lớn nhất, Chúa

GiêXu đã không quở trách họ về sự kiêu ngạo và không lập tức lên lớp rằng hướng tới sự đạt được điều gì đó vĩ đại trong cuộc đời là tội lỗi, rằng Đức Chúa Trời sẽ mãn nguyện nếu bạn chẳng là gì cả. Hoàn toàn không! Ngài giải thích rằng nếu như trong thế gian người ta cố gắng trở nên vĩ đại khi họ sử dụng sức lực, sự kiểm soát và lừa bịp trong sự tiến tới đặt mình cao hơn người khác, thì có những nguyên tắc khác hẳn hành động trong Nước Đức Chúa Trời. Và nếu bạn muốn trở nên vĩ đại thì bạn phải noi theo những nguyên tắc đó!

*"Trong các người thì không có như vậy; trái lại, trong các người, kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các người"* Mathiơ 20:26

Sự vĩ đại của bạn không nằm ở quyền lực bạn có trên người khác, mà ở trong việc bạn là PHƯỚC HẠNH CHO THẾ GIAN NÀY! Nếu bạn có thể nói: "Nhờ cuộc sống của tôi mà thế gian này đã tốt hơn trước đây" – bạn có đầy đủ cơ sở để coi mình là người vĩ đại, và Chúa GiêXu hướng tới sự kêu gọi chúng ta đạt được sự vĩ đại như thế. Song, sự vĩ đại của bạn phụ thuộc ở khả năng phục vụ của bạn, chứ không phụ thuộc vào việc bạn là nguyên thủ quốc gia hay là phó thường dân!<sup>10</sup>

Dù bạn làm gì đi nữa thì trong mọi việc bạn làm bạn cần phải vươn tới sự trọn vẹn và hoàn hảo. Hãy luôn luôn cố gắng thực hiện công việc của mình tốt hơn trước, và hãy tin tưởng là lao động của bạn sẽ được ban thưởng cả trên trời lẫn dưới đất. Lao động đó sẽ tôn cao bạn lên! Nếu bạn luôn nhớ tới điều đó, bạn có thể nhẫn nại kinh qua mọi khó khăn và sẽ không bỏ cuộc, bạn sẽ không lùi bước ở nơi tất cả những người khác lùi bước. Xin đừng quên: nếu dành cho lao động có phần thưởng, thì dành cho lao động lớn sẽ có phần thưởng lớn.

*"Vậy chớ bỏ lòng dạ dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành chớ."*

*Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa của mình"* Hêbơơ 10:35,36

Khi thức tỉnh chúng ta tới sự phục vụ, Đức Chúa Trời bao giờ cũng cho ta thấy sẽ có phần thưởng, sự đền đáp. Ngài biết –nếu chúng ta không có động cơ đúng đắn, sự căm dỗ xúi giục "ném quách mọi sự" sẽ vô cùng lớn. Sự phục vụ sẽ không bao giờ là dễ dàng đối với xác thịt. Sẽ buộc phải chối từ nhiều thứ, sẽ buộc phải hy sinh nhiều điều. Hơn thế nữa, nếu bạn muốn phục vụ, hãy sẵn sàng nghênh đón sự vô ơn của con người! Một số ít người sẽ lại gần, vỗ vai và nói: "Cậu khá lắm!" Người ta sẽ không đếm xỉa đến bạn, người ta sẽ quên bạn, người ta sẽ chỉ trích và chê bạn kiêu ngạo, họ sẽ không hề quý những công sức bạn bỏ ra. Thật là dễ để âm ỉ trong lòng những sự hờn giận, cay đắng... Thật là dễ làm bầm: "mình có tiếc gì họ đâu, vậy mà..." Vậy thì bạn nên làm gì – chịu đầu hàng ư? Không! Hãy tiến lên phía trước, HÃY NHÌN VÀO MỤC ĐÍCH! Hãy nghĩ tới sự đền đáp! Hãy nghĩ đến phần thưởng!

Không hiểu vì sao chúng ta thường coi việc nói về phần thưởng là "không khiêm tốn". Chúng ta nghĩ: "nếu con người lao động vì phần thưởng

thì sự kiêu ngạo sẽ lãnh đạo họ! Cần phải nói với họ là đơn giản họ cứ lao động như thế và chẳng chờ đợi gì hết, vì chỉ có như vậy mới xứng là cơ đốc nhân..." Song, Đức Chúa Trời luôn luôn nhắc đến phần thưởng!

"Hỡi bấy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng"  
Luca 12:32

"...và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi"  
Mathiơ 6:4

"Vì Kinh Thánh có nói rằng: Ngươi chớ có khớp miệng con bò đang đạp lúa; và NGƯỜI LÀM CÔNG THÌ ĐÁNG ĐƯỢC TIỀN CÔNG MÌNH"

I Timôthê 5:18

Nếu bạn làm việc với con người, bạn sẽ xác quyết qua kinh nghiệm của mình là đối với con người thì phần thưởng quan trọng đến đâu. Việc nào sẽ có phần thưởng thì sẽ được làm xong! Nếu bạn đòi hỏi mọi người làm việc mà không thưởng cho họ thì bạn sẽ đụng phải sự thụ động và dửng dưng. Song, nếu bạn đánh giá lao động của người khác theo công lao, khuyến khích công việc của họ bằng các cách khác nhau, bạn sẽ nhìn thấy họ sốt sắng thực hiện nhiệm vụ ra sao. Và Chúa của chúng ta cũng đối xử với chúng ta theo cách ấy!

Ngay cả Chúa GiêXu, khi thực hiện chức vụ của Ngài trên đất, đã sẵn sàng đi đến cùng, đến sự chết trên thập tự giá, khi Ngài nhìn vào phần thưởng – ấy là sự cứu chuộc cả nhân loại, nhìn vào gia đình đông đúc đếm không xuể gồm các con trai và con gái Đức Chúa Trời sẽ được Ngài đưa đến sự vinh hiển! Trong thư gửi người Hêbơơ, câu 12:2 trong nguyên bản tiếng Hylạp có viết:

"nhìn xem Đức Chúa GiêXu Christ là Đấng bắt đầu và làm trọn đức tin chúng ta, tức là Đấng ĐẢ NHÌN VÀO SỰ VUI MỪNG ĐANG CHỜ ĐỢI NGÀI, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngài Đức Chúa Trời."

Khi nhìn vào sự vui mừng đang chờ đợi Ngài, Chúa GiêXu đã chịu đựng được nỗi đau đớn và nhục nhã nơi thập hình. Khi nhìn vào những sự đền đáp đang chờ đợi chúng ta, chúng ta có thể mang nỗi gánh nặng của sự phục vụ!

**NẾU BẠN MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI THẬT VĨ ĐẠI THÌ BẠN CẦN PHẢI PHỤC VỤ.**

**NẾU BẠN MUỐN CÓ ĐƯỢC SỰ GÌ ĐÓ THẬT VĨ ĐẠI THÌ BẠN CẦN PHẢI PHỤC VỤ!**

**NẾU BẠN MUỐN LÀM ĐƯỢC SỰ GÌ ĐÓ THẬT VĨ ĐẠI THÌ BẠN CẦN PHẢI PHỤC VỤ!**

Mục đích cuộc sống của chúng ta là sự vĩ đại chứ không phải là sự phục vụ, song sự phục vụ là phương cách nhờ đó chúng ta có thể đạt được mục đích này. Nếu bạn tiến tới sự phục vụ sao cho hôm nay tốt hơn hôm qua, ngày mai tốt hơn hôm nay, thì sớm hay muộn bạn cũng sẽ trở thành vĩ đại trong công việc bạn làm.

Các dân tộc cũng được thịnh vượng vì chính lý do mà theo đó những con người riêng lẻ được thịnh vượng. Họ cung cấp những dịch vụ mà người khác cần và muốn sử dụng, họ luôn cố vươn tới việc nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng chủng loại hàng. Và, nếu như chúng ta muốn nhìn thấy nước Nga được thịnh vượng một lần nữa thì chúng ta phải khuyến khích trong xã hội một tư tưởng tương tự. Không nghi ngờ gì nữa, Hội thánh cần phải cất cao tiếng nói của mình và thiết lập những chuẩn mực mới cho sự phục vụ. Bên cạnh những phước lành mà sự phục vụ mang lại cho chúng ta, nó cũng biểu hiện như một bằng chứng tuyệt vời về quyền năng biến cải cuộc sống của Tin lành!

Thật kỳ lạ, song khi biết và sử dụng những nguyên tắc đó, những người không tin Chúa cũng có thể được thành đạt hơn cơ đốc nhân vô học và ích kỷ. Điều đó được thể hiện rõ nét qua tấm gương của nền công nghiệp Nhật bản, nền công nghiệp này quả thực đã lớn mạnh nhanh một cách thần kỳ kể từ những năm 60. Vào thời đó, xe hơi Mỹ làm bá chủ thị trường ở mọi nơi trên toàn thế giới, song chỉ vùn vụt sau 20 năm, chúng đã bị đánh bật bởi những chiếc xe Nhật hấp dẫn hơn, tiết kiệm hơn và rẻ hơn. Phước lành đã đến với những người hoàn toàn không biết tới Thượng Đế, song hiểu được, cần đưa ra sự phục vụ hàng đầu ra sao.

Hàng ngày, chúng ta va chạm với những sự phục vụ, tốt cũng như xấu. Ở Mátxcova, nơi tôi sống, hàng nghìn cụ bà đứng bán khoai tây, cà rốt, cà chua và dưa chuột bên cạnh các ga mét-rô (tàu điện ngầm-ND). Bên ngoài thì mặt hàng giản đơn của họ nom giống hệt nhau, song bất cứ lúc nào cũng có thể bắt gặp những phụ nữ bán khoai tây và cà rốt đã rửa sạch. Họ bán được hàng nhanh hơn hẳn, kể cả giả có đắt hơn người khác chút ít, bởi vì rau quả của họ nom hấp dẫn hơn! Đã bao giờ bạn thử rửa khoai tây chưa? Đó là một công đoạn không đơn giản và dễ chịu gì, và tôi vui lòng trả cho những ai làm việc đó thay tôi, nhiều người dân Mátxcova cũng nghĩ hệt như thế. Những người phụ nữ này nhận được nhiều hơn, bởi vì sự phục vụ của họ tốt hơn! Cũng hệt như vậy, là cơ đốc nhân, chúng ta cần phải luôn luôn nghĩ làm cách nào để tăng chất lượng phục vụ của chúng ta thay vào việc chờ trận mưa vàng từ trên trời giội xuống!

Đạo tôi ở Méhicô, một hôm qua cửa sổ khách sạn tôi nhìn thấy một người bán bánh mì vòng ở góc phố đối diện. Hàng trăm người đi lướt qua bên anh ta nhưng chẳng ai đoái hoài đến những chiếc bánh nên tôi quyết định giúp anh. Tôi lại gần và nói, nếu anh biếu tôi một chiếc bánh, tôi sẽ giúp anh bán hết sạch chỗ bánh còn lại. Anh ta từ chối, song tôi đã quyết tâm nên bỏ tiền túi ra mua hai chiếc bánh, cắt chúng ra thành những miếng nhỏ và bắt đầu mời những người qua lại ném thử không mất tiền. Nhiều người dừng lại và ăn, sau khi họ thấy ngon miệng thì họ mua nguyên cả chiếc bánh. Tôi đã bỏ tiền túi để chỉ cho người bán bánh nọ là bằng cách nào anh ta có thể kiếm tiền được nhanh chóng. Anh ta không cảm ơn tôi thì chớ, lại còn nổi giận và nói rằng không muốn làm việc nhiều như thế! Anh nhận lương theo số giờ

làm việc nên hàng chạy hay không đối với anh hoàn toàn vô nghĩa.

Bạn thân mến, nếu bạn cũng có thái độ như vậy đối với công việc của mình thì tốt nhất là bạn nên thôi việc ngay ngày hôm nay! Bạn đang làm không đúng việc của mình! Kinh thánh nói rằng hễ làm việc gì ta đều phải làm hết lòng. Công việc không từ tấm lòng là sự đảm bảo cho thất bại và phá sản. Sự khảnh kiệt của bạn sẽ không phải là lỗi của Đức Chúa Trời hay ý muốn của Ngài, mà sẽ là kết quả thái độ không đúng đắn của bạn. Cách suy nghĩ nghèo khó thì sinh ra cuộc sống trong khó nghèo.

Thư Cô-lô-se 3:23 có chép:

*"Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta"*

Có một số nguyên tắc then chốt đối với sự phục vụ. Chúng ta cùng xét các nguyên tắc ấy.

### **1. Bạn cần phải có mục đích đúng đắn.**

Như đã nói ở trên, chúng ta không nên đặt cho mình mục đích là kiếm được nhiều tiền hơn. Sự thịnh vượng của chúng ta không nên là mục đích mà là sản phẩm phụ của đời sống chúng ta.

Endru Carneghi, một đại triệu phú lòng danh, có năm mươi triệu phú dưới trướng, từng nói: "Không người nào trở thành triệu phú bởi anh ta có mục đích làm ra một triệu đô la. Song, người ta trở thành triệu phú vì họ có mục đích cung ứng một sự phục vụ tốt nhất". Tiền bạc không phải là một mục đích thực sự đúng đắn của đời sống. Bạn cần phải sống vì những công việc mà bạn sẵn sàng chết cho nó. Hãy tìm một công việc như thế và sau đó bắt đầu đặt vào công việc đó cuộc sống của bạn, nhiệt huyết của bạn. Song, rất quan trọng để sao cho những gì bạn làm sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời. Sẵn sàng hy sinh cho mục đích chưa có nghĩa là mục đích đúng. Hàng triệu người cộng sản trên khắp thế giới đã xả thân anh dũng cho sự nghiệp cách mạng, song tất cả những sự hy sinh của họ hoàn toàn vô ích, và giờ đây con cháu họ đang gặt những trái đắng của nỗ lực ông cha.

### **2. Bạn cần phải quyết định làm tốt hơn những gì bạn đang làm ngay hôm nay!**

Nếu bạn muốn thành đạt, hãy nghĩ xem làm cách nào có thể nâng cao chất lượng của việc bạn đang làm. Hãy chăm chú nhìn vào sản phẩm sự lao động của bạn và thử ngẫm nghĩ: mình có thể thay đổi thứ gì trong công việc nhỉ? Điều gì sẽ khiến những sản phẩm hay dịch vụ của bạn có ưu điểm trước những sản phẩm hay dịch vụ người khác cung cấp, khiến chúng được ưa chuộng hơn đối với những khách hàng nhiều triển vọng? Và tiếp theo, sau khi bạn đã làm tất cả những thay đổi cần thiết, hãy dừng chấm dứt nghĩ tới việc làm gì để làm tốt hơn nữa. Thành công không bao giờ là trạng thái giậm chân tại chỗ, mà bao giờ cũng là sự tăng trưởng. Mà sự tăng trưởng không thể có được nếu thiếu sự thay đổi.

Một hôm, tôi chơi quần vợt trên sân của một Câu lạc bộ thể thao. Cỏ nhú khỏi mặt đất, ở mé tường sau có vài cái hố. Rõ ràng là điều này không

làm người chủ sân quan tâm. Nhưng ông ta đã tự gây cho mình biết bao thiệt hại khi không chịu loại bỏ những khuyết tật nhỏ và không phức tạp ấy. Đôi khi ta ngỡ rằng sửa chữa những khiếm khuyết vặt vãnh thì ta chẳng được gì – song, ta đã nhầm to! Thường xuyên, những thứ chúng ta ngỡ là hoàn toàn không đáng kể và có thể bỏ qua lại có giá trị vô cùng quan trọng đối với người khác. Ngoài ra, sự cẩn thận của chúng ta là một bằng chứng khá hùng hồn cho thái độ của chúng ta đối với công việc.

Mặc dù thời nay trên sản phẩm bạn không còn bắt gặp dòng chữ "Đấu chất lượng sản phẩm", song trong tâm trí bạn, bạn hãy đóng dấu ấy lên sản phẩm của mình. Khi làm xong một công việc bất kỳ, bạn hãy nói: "Mình đã làm hết mình cho việc này. Đây là tột đỉnh của những gì sức mình làm được. Đây là những gì tuyệt nhất mình có thể làm để tặng Chúa mình và mọi người." Nếu bạn bán những loại hàng mà người khác cũng bán, có vẻ như là bạn không thể đưa thêm một thay đổi nào cả, thì cùng lắm bạn cũng có thể tươi cười và bắt tay khách hàng. Rồi bạn sẽ thấy khách còn muốn đến nữa cho mà xem!

Nếu bạn chỉ nghĩ đến việc làm sao thực hiện lượng công việc tối thiểu được đòi hỏi ở bạn thì bạn chờ đợi không nhiều ở cuộc đời. Kinh thánh chép là Đức Chúa Trời không bao giờ hổ thẹn đâu: rằng con người gieo gì thì sẽ gặt nấy. Đừng hy vọng tìm được đường tắt dẫn đến thành công và thịnh vượng, khi người khác sẽ làm thay bạn còn bạn thì nằm khểnh trên lò sưởi như anh chàng Ivanuska Ngốc Nghếch<sup>1</sup>. Đức Chúa Trời đã đặt vào tay bạn chìa khoá dẫn đến thịnh vượng, bạn cần sử dụng chúng! Ngài đã chuộc lại bạn từ sự rửa sả của Luật pháp, Ngài đã làm bạn giàu có bởi mọi ơn (ân điển) đầy rẫy, Ngài đã cho bạn sức lực để đoạt được những sản nghiệp. Nếu bạn không thịnh vượng thì đó không phải là lỗi của Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài đã làm mọi sự có thể cho điều đó. Hãy bắt đầu lớn lên! Hãy bắt đầu phục vụ. Bạn sẽ nhìn thấy kết quả!

### **3. Hãy phục vụ người khác như bạn muốn người khác phục vụ mình.**

Chúng ta muốn người khác phục vụ chúng ta tốt, đúng không? Và những người khác cũng muốn như vậy, không sót một một ai. Và nếu bạn muốn những dịch vụ của bạn được người khác mong muốn thì hãy làm cho người khác những gì bạn muốn họ làm cho mình. Đây là câu trả lời đơn giản cho câu hỏi, chúng ta cần làm bao nhiêu cho người khác.

Người ta thường muốn có câu trả lời cụ thể cho công việc của mình: "Thế việc kia thì sao? Tôi có cần phải làm điều này không?" Song, chính bản thân họ có thể biết câu trả lời nếu như họ hỏi chính mình: "Liệu mình có muốn người ta phục vụ mình như thế hay không?"

Kinh thánh nói chúng ta cần phải yêu người khác như yêu bản thân, về này không thể thiếu về kia. Rất thường xuyên có những người căm ghét bản thân, họ thể hiện sự dã man đối với người khác. Có lẽ bạn cũng đã từng gặp những người tương tự, những người có vẻ như bị ngộ độc bởi hết thảy những gì họ chạm phải. Song, ngợi khen Đức Chúa Trời, chúng ta có thể yêu bản



thân vì Chúa yêu thương chúng ta! Ngài đã phó Con Một của Ngài cho sự chết vì chúng ta, Ngài đưa vào trong chúng ta bản tính của Ngài, và quan tâm một cách riêng tư tới mỗi người trong chúng ta. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời! Chúng ta là những kẻ yêu dấu của Ngài! Đó là những điều Kinh thánh nói. Khi nhận biết chúng ta là ai trong Đấng Christ và tình yêu của Ngài đối với chúng ta ra sao, chúng ta có thể nhìn vào bản thân như nhìn vào những người quan trọng và có giá trị trong con mắt Đức Chúa Trời, và vì thế, chúng ta sẽ đối xử với những người khác theo cách đó, bởi vì Đức Chúa Trời không tây vị. Hãy nhân từ với chính bản thân mình, thì bạn cũng sẽ nhân từ với người khác. Hãy chúc phước cho mình khi bạn ngã, thì bạn cũng sẽ chúc phước cho người khác khi họ gục ngã.

Tại thành phố Nenrjungry, khi mua vé máy bay tới Mátxcova, tôi đề nghị người thu tiền viết hoá đơn để tôi trả thuế. Cô ta đứng bật dậy và hét vào mặt tôi là tôi đã nhận được vé và ngoài nó ra cô ta không có ý định sẽ đưa gì hết cho tôi. Tôi thầm nghĩ là tôi sẽ vô cùng vui mừng sử dụng dịch vụ của hãng hàng không khác nếu như tồn tại những chuyến bay tương tự. Tôi nghĩ bụng nếu sẽ có cạnh tranh thì sự phá sản sẽ đến với những ai đối xử thiếu tôn trọng khách hàng. Thực tế bạn không cần bỏ nhiều nỗ lực vào việc kiếm khách mới, nếu như bạn phục vụ từng khách hàng tận tình đến mức anh ta sẽ còn muốn quay lại với bạn!

Hãy nhớ rằng con người bao giờ cũng quan trọng hơn công việc. Khách hàng ở ngưỡng cửa quan trọng hơn là giấy tờ trên bàn làm việc của bạn, vì vậy đừng ngại dẹp chúng sang một bên để làm việc của khách. Đừng bắt khách chờ trong lúc bạn dọn dẹp hay bày hàng. Trước nhất hãy phục vụ khách! Trong một nhà hàng nọ, nơi tôi rẽ vào để uống tách chè, người nữ tiếp viên đã dành 20 phút để chăm lo độ sạch của sàn trước khi mang cho tôi tách chè. Ví thử cô ta mà làm việc cho tôi thì cô đã bị thôi việc ngay vào hôm đó.

#### **4. Phục vụ tất cả mọi người như nhau.**

Kinh thánh nhiều lần nhắc nhở chúng ta không nên tây vị, nói cách khác – không có những khách cung, "bạn hàng cánh hẩu".

*"Hỡi anh em, anh em đã tin đến Đức Chúa GiêXu Christ là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ tây vị người nào"* Giacơ 2:1

*"Tây vị người lấy làm chẳng tốt; Dầu vì một miếng bánh người cũng phạm tội"<sup>1 2</sup>* Châm ngôn 28:21

*"Vì trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng vị nể ai đâu"*

*Rôma 2:11*

Sự tây vị mang lại sự rửa sả cho người nào áp dụng nó, và cho nước nào mà ở đó nó trở thành một việc thường ngày. Nếu bạn là người tây vị, bạn sẽ phục vụ khách hàng này tốt hơn vì tiền hối lộ anh ta đưa bạn, hay vì lý do khác, bạn phục vụ khách hàng nọ kém hơn. Theo cách đó, càng ngày bạn càng ít hướng tới phục vụ những khách hàng bình dân, và chất lượng của bạn tụt xuống một cách khủng khiếp. Bạn sẽ cần phải lưu trong bộ nhớ những ai

thuộc loại "kính biểu", những ai thuộc loại "có lợi". Cùng lúc, những khách hàng không được bạn cung cấp những dịch vụ tốt và chất lượng cao sẽ rêu rao khắp nơi về điều đó nhanh gấp bội phần những khách cung có thể nói tốt cho dịch vụ của bạn. Thanh danh của bạn bằng cách đó sẽ bị hoen ố ngày một thêm, sớm hay muộn bạn cũng sẽ hết đường làm ăn!

Thật đáng buồn là ở Nga ngày hôm nay sự tây vị vẫn đang nở rộ, và cần phải dứt lốt, tặng hoa và kẹo sôcôla đơn giản chỉ để nhận những gì rành rành thuộc về bạn! Khi những "người nhà", những maphia dễ dàng đi cửa sau, khỏi phải xếp hàng dài, để lấy được vé và những vật cần thiết khác, lẽ đương nhiên là mọi người có cảm tưởng rằng họ không được đếm xỉa đến. Đương nhiên, tất cả những sự đó mang tính huỷ hoại cho doanh nghiệp về lâu về dài. Nhiều người buộc phải chịu sự sỉ nhục tương tự chỉ vì họ không còn sự lựa chọn nào khác, song không nghĩ ngờ gì nữa, cùng với sự phát triển của cạnh tranh, phần thắng sẽ thuộc về những ai không tây vị.

Nếu bạn bán sản phẩm tốt theo cả giá phải chăng và phục vụ chu đáo, việc gì bạn phải bìm bợn và tây vị một ai. Người ta sẽ đến với bạn vì họ thấy có thể trông cậy vào bạn trong mọi hoàn cảnh. Đó sẽ là quảng cáo tốt nhất cho công việc của bạn, và thành công sẽ đến không chậm trễ!

# Chương Bảy

# 7

## Nguyên tắc thứ sáu - những ý tưởng mới

**S**Ự THỊNH VƯỢNG ĐẾN VỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ ÓC SÁNG TẠO. SỰ THỊNH VƯỢNG LÀ KẾT QUẢ CỦA NHỮNG Ý TƯỞNG MỚI MẸ. CHÚNG TA THƯỜNG NGHĨ RẰNG CHÚNG TA THIẾU TIỀN, NHƯNG KỲ THỰC CHÚNG TA THIẾU Ý TƯỞNG MỚI.

Những ý tưởng mới giúp chúng ta có tiền. Trong thế gian người ta không bao giờ chịu chi tiền cho việc không đâu. Song, họ sẵn sàng vung tiền ra khi cần. Chỉ có những ý tưởng thực sự hữu ích cho con người mới giúp bạn thịnh vượng. Ví dụ, những ý tưởng như làm thế nào để phục vụ tốt hơn, ý tưởng về các loại dịch vụ hay hàng hoá mới, trước đây chưa từng có. Hoặc những ý tưởng là thực hiện một công việc nhất định bao giờ và bằng cách nào để được ban thưởng cách xứng đáng, v.v...

Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hoá! Và, khi tạo dựng chúng ta theo hình và tượng mình, Ngài đã đặt khả năng sáng tạo vào trong chúng ta, là thứ khiến chúng ta khác hẳn những tạo vật khác của Ngài. Thậm chí, cả khi con người đã sa ngã, khả năng sáng tạo vẫn được ban cho hết thảy mọi người. Ai biết khám phá và sử dụng những ân tứ đó thì thành đạt trong mọi lĩnh vực của đời sống con người. Thậm chí không biết đến Đức Chúa Trời, song họ vẫn thịnh vượng vì họ biết sử dụng những ân tứ và tài năng được Chúa sẵn ban cho!

Nhiều người cho rằng sự thành đạt trong cuộc sống cũng giống như trúng vé số độc đắc, là kết quả của vận may cùng thời cơ tốt. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy! Mặc dù có đôi lúc hoàn cảnh giúp chúng ta thật, nhưng sự thành đạt thực sự không thể chỉ dựa trên niềm tin vào sự may mắn. Sự nghiên cứu cuộc đời của những người thành đạt và thịnh vượng nhất cho thấy ngược lại với quan điểm phổ biến rộng rãi này, phần đông những người đó đã lên cao được sau khi vượt qua sự cản trở, mất mát và thất bại. Nhưng ở họ có một thứ mà những người khác không có. Họ đã tin vào những ân tứ của mình và đã sử dụng chúng. Tất cả bọn họ đều là những người sáng tạo và đổi mới.

Một người bình thường cho rằng mình bất tài, bởi lẽ gia đình, trường học và xã hội đã không dạy anh ta cách khám phá những năng khiếu của mình. Anh ta so sánh mình với những người có thiên phú hơn và không thể

thấy ở mình ưu điểm nào hết. Một người như vậy thường nghĩ rằng năng khiếu (ân tứ)<sup>13</sup> là dấu hiệu của tình yêu hay sự hài lòng đặc biệt từ Đức Chúa Trời, rằng thế gian chia làm hai tầng lớp, tầng lớp "những người có diễm phúc được chọn" và tầng lớp "dân đen", trong đó có anh ta.

*"Có các việc làm khác nhau nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung."* I Côrinthô 12:6-7

*"Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta..."* Rôma 12:6

Quả vậy, một số người có nhiều ơn hơn những người khác. Trong chuyện ngụ ngôn về các talăng có nói rằng Người chủ:

*"...cho người này năm talăng, người kia hai, người khác một, TỰY THEO TÀI MỖI NGƯỜI."* Mathiơ 25:15

Song, điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ còn biết ghen tị với những người hạnh phúc được ban cho nhiều hơn, và chúng ta không đủ sức làm gì. Người chủ chờ lợi nhuận từ những talăng của chúng ta! Nếu ta đem sử dụng những gì ta có thì ta sẽ nhận được nhiều hơn. Và tôi nghĩ rằng những người tự cho là mình bất tài chỉ vì họ chưa bao giờ thử hé mở những ân tứ của mình, tiếp theo là sử dụng chúng. Họ chôn những talăng của mình, và tất nhiên chẳng thu được lợi nhuận nào hết.

Kinh thánh kêu gọi chúng ta GHEN TUÔNG về các ân tứ và sử dụng chúng. Nhờ các ân tứ, chúng ta có thể không những thành đạt trong cuộc sống, mà còn làm thành ý muốn của Đức Chúa Trời và đem lại nhiều bông trái. Nếu bạn còn chưa bao giờ suy nghĩ một cách nghiêm túc là bạn có những ân tứ gì thì rất có thể là bạn chưa làm công việc bạn được kêu gọi! Phải chăng đó chính là nguyên nhân sự thất bại, không hiệu quả của bạn? Bạn có làm công việc của mình vì lòng muốn vậy, hay đơn giản là không còn việc gì khả dĩ hơn? Trong công việc của mình, bạn có mục đích và đang tiến tới nó không, hay bạn chỉ cố làm sao cho khỏi mất chỗ? Và bạn kỳ vọng được làm việc ở đâu?

Nếu bạn muốn nhận được ân tứ, trước hết hãy tự hỏi mình: "Lòng mình ao ước điều gì? Mình có thiên hướng gì? Việc gì mình thích làm nhất, kể cả khi làm việc đó mình chẳng được mấy tiền?". (Đừng quên là tiền sẽ đến sau, khi bạn sẽ trưởng thành lên trong ân tứ của mình. Và bởi vậy, khi tìm việc bạn đừng định hướng theo thu nhập, mà hãy định hướng theo khả năng phát triển những ân tứ có một không hai của mình.) Thứ hai, hãy tự hỏi: "Trong lĩnh vực nào mình thành công hơn cả, mình làm việc gì suôn sẻ nhất?". Nếu bạn không thể trả lời cho câu hỏi tương tự, có thể sẽ ích lợi nếu bạn thử nghiệm bản thân trong một lĩnh vực hoàn toàn mới. Thứ ba, hãy xin ý kiến của bạn bè, người thân và mục sư - họ là những người biết bạn rõ hơn hết. Hỏi xem họ nhận thấy bạn có những ân tứ gì? Đôi khi có nhiều sự người ngoài thấy rõ hơn người trong cuộc.

Hãy đừng sợ thay đổi cuộc sống mình nếu điều đó là cần thiết để làm

thành sự kêu gọi của bạn. Thế gian của chúng ta nằm trong trạng thái biến đổi không ngừng, và kẻ nào không muốn thay đổi, lớn lên và thích nghi với hoàn cảnh mới thì không thể trông mong vào sự thành đạt. Hãy tin tưởng vào Đức Chúa Trời, đấng nào bạn chẳng ở trong tay Ngài! Theo lời nói của Chúa Giêsu, Phierơ đã đi bộ trên mặt nước, và nước đã giữ chân Phierơ. Đừng sợ đi bộ trên mặt nước nếu Chúa kêu gọi bạn làm điều đó. Có thể là ngồi lại trong "chiếc thuyền" quen thuộc sẽ tiện lợi và an toàn hơn, song đối với những ai vâng phục sự kêu gọi thì phần thưởng vĩ đại đã được sắm sẵn cho họ tại đời này và cả đời sau!

Khi tìm thấy ân tứ của mình rồi, bạn bắt đầu phát triển chúng. Chẳng bao lâu sau bạn sẽ được xác quyết rằng vô vàn những ý tưởng khác nhau về việc làm thế nào để làm tròn công việc luôn luôn đến với bạn. Điều được đòi hỏi ở bạn là phải rất chăm chú và nhạy cảm với chúng. Đừng bỏ qua chúng, kể cả khi bạn cho là chúng không hiện thực. Thoạt nhìn, bất cứ một quan điểm thiên tài nào cũng bị coi là rồ dại! Nhất định là bạn hãy chép lại và ngâm suy cho kỹ. Hãy xin Đức Thánh Linh ấn chứng trong lòng bạn ý tưởng nào là đáng giá và Ngài sẽ ấn chứng. Kinh thánh có chép:

*"Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài"*  
*Philíp 2:13*

Giá như ai cũng hiểu được là Đức Chúa Trời biết tất cả các cơ hội tốt lành và sẵn sàng bởi Đức Thánh Linh mà tỏ chúng ra cho bạn! Ngài đứng về phía bạn! Nếu bạn đung phải cánh cửa đóng kín và cảm thấy mình đã rơi vào ngõ cụt thì hãy biết rằng ở nơi nào không có cửa thì Chúa có thể khoan một cửa đặc biệt cho bạn!

Cơ đốc nhân cần hiểu được điều đó và sử dụng hết thảy những gì Chúa ban cho chúng ta. Những người cơ đốc nhân cần phải trở thành những bác học đầu ngành, làm nên những phát minh lỗi lạc. Họ cần phải trở thành những doanh nghiệp thành công nhất, những bác sĩ phẫu thuật và ngoại khoa hàng đầu. Họ cần phải trở thành những người tài giỏi nhất trong mọi ngành nghề, là phần ưu tú nhất của xã hội nơi họ sống! Thần của Đức Chúa Trời Toàn Năng sống trong họ, Đấng dạy họ mọi điều, chỉ ra con đường có thể đi theo và mở ra tương lai.

*"Về phần các con, sự xúc dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết; song vì sự xúc dầu của Ngài dạy cho các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải nói dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận."*  
*I Giăng 2:27*

Chúng ta không bị bỏ lại! Đức Thánh Linh đến giúp chúng ta vì Ngài biết sự hạn chế và thiếu kém của trí óc chúng ta. Ngài sống trong mỗi người tin Chúa và chúng ta có sự tương giao cùng Ngài. Cơ đốc nhân không đơn thuần là những người thay đổi quan điểm mà là những con người được Đấng Sáng Tạo Vũ Trụ động chạm. Và kết quả mối tương giao của chúng ta với Ngài là những công việc diệu kỳ làm rạng danh Chúa.

Kinh thánh cho chúng ta nhiều tấm gương về những con người khi

nhận ý tưởng từ Đức Chúa Trời, những ý tưởng đó đã đem lại sự chúc phước không chỉ cho họ mà còn cho nhiều người xung quanh. Hãy nhớ lại Giôsép. Khi Pharaôn xứ Ai Cập kêu ông giải mộng, Giôsép không chỉ tiên đoán bảy năm được mùa và bảy năm đói kém, mà còn đưa ra một sách lược thiên tài để thoát khỏi cơn khủng hoảng.

*"Bây giờ Bê hạ khá chọn một người thông minh, trí huệ, lập người lên làm đầu trong xứ Êđiptô, cùng lập các uỷ viên trong xứ, để góp một phần năm số thâu được trong bảy năm được mùa dư dật đó."*

*Họ hãy hết thảy thâu góp mùa màng trong bảy năm được mùa dư dật sẽ đến sau này, cùng thâu nhập lúa mì sẵn dành cho Pharaôn, dùng làm lương để dành trong các thành, và họ hãy giữ gìn lấy."*

*Các lương thực này phải để dành cho bảy năm đói kém sẽ đến trong xứ Êđiptô, hầu cho xứ này khỏi bị diệt bởi sự đói kém đó"*

*Sáng thế ký 41:33-36*

Kết quả là một sự thăng chức cổ kim chưa từng nghe tới. Chỉ nội một ngày, từ vị trí một người tù Giôsép đã nhảy phắt lên ghế thủ tướng của một quốc gia giàu có bậc nhất thế giới! Ý tưởng của ông đã giúp con cái nhà Ixraen và nhiều người khác khỏi chết đói.

Có thể là tương tự như Giôsép, bạn cảm thấy mình đang ở trong ngục, chỉ còn một lối thoát – sự chết. Song, kể cả khi bạn không còn thấy còn một tia hy vọng nào nữa, thì không phải là mọi sự đã hết! Đức Chúa Trời là Đấng Hằng Sống và Ngài sẵn lòng làm cho bạn những gì Ngài đã làm cho Giôsép. Ngài sẽ dẫn bạn từ chỗ chật chội ra chỗ thênh thang! Hãy tìm kiếm Ngài và hãy xin Ngài **BAN CHO BẠN Ý TƯỞNG**. Hãy đừng cầu nguyện xin hoàn cảnh thay đổi, mà hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho bạn ý tưởng để thay đổi hoàn cảnh. Một ý tưởng đầy rẫy sức mạnh. Một ý tưởng mang đến tự do. Một ý tưởng mang đến sự thịnh vượng.

Ý tưởng đó có thể bị người xung quanh cho là hoàn toàn rồ dại. Nhưng hễ sự gì sinh ra từ Đức Chúa Trời thì có quyền phép! Hễ sự gì sinh ra từ Đức Chúa Trời thì chiến thắng thế gian! Hãy vâng phục Ngài, và bạn sẽ không phải hổ thẹn đâu. Kể cả trong thời khủng hoảng bạn cũng sẽ thịnh vượng!

Kinh thánh có chép trong sách Sáng thế ký 26:1-3:

*"Trừ cơn đói kém thứ nhất trong thời Ápraham, bây giờ tại xứ đó lại có một lần nữa. Ysác bèn đi đến Abimêléc, vua Philitin tại Ghêra."*

*Đức Giêhôva hiện đến cùng người và phán rằng: Chớ xuống xứ Êđiptô; hãy ở lại xứ mà ta sẽ chỉ cho."*

*Hãy ngụ trong xứ này, ta sẽ ở cùng người và ban phước cho người; vì ta sẽ cho người và dòng dõi người các xứ này và ta sẽ làm thành lời ta đã hứa cùng Ápraham, cha người."*

Ngay sau khi biên giới Liên Xô mở cửa, một làn sóng kiều dân Nga tràn qua Mỹ và Tây Âu. Trong số họ có nhiều cơ đốc nhân, những người ra nước ngoài để trốn khỏi tình trạng kinh tế, chính trị không ổn định, họ kiếm tìm một cuộc sống sáng sủa hơn. Trong bọn họ một số được Chúa dẫn dắt,

song nhiều người khác đơn giản là đi theo tiếng gọi của xác thịt. Tối phương Tây, họ không thể "hội nhập" vào xã hội và đón nhận những phước lành hàng trông đợi. Hãy hiểu rằng phước lành của bạn không phụ thuộc vào đất nước nơi bạn đang sống. Hãy vâng phục Lời Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ nuôi bạn cả vào kỳ đói kém và ban cho mọi sự cần dùng!

Đức Chúa Trời đầu lưu ý đến việc đất hạn hán, khô cằn không thể sinh bông trái, Ngài đã ra lệnh cho Ysác gieo giống:

*"Ysác gieo hạt giống trong xứ đó; năm ấy gặt được bội trăm phần; vì Đức Giêhôva đã ban phước cho. Người nên thịnh vượng, của cải càng ngày càng thêm."*  
Sáng thế ký 26:12-13

Lẽ nào bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời không thể làm cho bạn những gì Ngài đã làm cho Ysác? Chẳng lẽ bạn nghĩ rằng Ngài đã đánh mất quyền phép? Đức Chúa Trời đã làm lớn Ysác, và Ngài có thể làm lớn bạn, khiến trở bạn trở thành bằng chứng cho cả thế gian— bằng chứng tình yêu của Đức Chúa Trời đối với con cái Ngài. Ngài kêu gọi các bạn, những người yếu đuối, bần cùng và tội nhục. Ngài muốn cất nhắc các bạn, khiến các bạn trở thành những người mạnh mẽ, sang giàu và có ảnh hưởng. Qua các bạn Ngài muốn làm hổ thẹn những kẻ mạnh ở thế gian. Thật đáng buồn là thường xuyên cơ đốc nhân không hiểu được điều này. Trong sự cố gắng trở nên "khiêm nhường", "thuộc linh", họ quên rằng sự yếu đuối, bần cùng, tật bệnh và thua thiệt chính là những thứ đẩy con người khỏi Đức Chúa Trời! Chúng ta sẽ nói thẳng thừng. Nếu cơ đốc nhân không khắc phục nỗi những nan đề mà thế gian không vượt qua được thì có nghĩa là họ chẳng có gì để mời mọc thế gian và lời nói của họ chỉ là sự hùng biện rỗng tuếch.

Song, ngợi khen Chúa là không phải như vậy! Quyền phép của Đức Chúa Trời là thực hữu. Quyền phép này có thể biến cải cuộc đời bạn. Quyền phép này có thể biến đổi tình hình tài chính của bạn. Nó có thể nhắc bạn lên!

Dù hoàn cảnh của bạn có tồi tệ đến đâu đi nữa thì Đức Chúa Trời bao giờ cũng có lối thoát. Chúng ta cùng xem chuyện gì đã xảy ra với Giacóp, con trai của Ysác, và bằng cách nào ý tưởng đến từ Đức Chúa Trời đã thay đổi toàn bộ cuộc đời ông.

Ở chương 30 của Sáng thế ký ta thấy rằng ban đầu Giacóp định bụng cưới Rachên làm vợ, và để đạt được điều đó, ông làm công cho Laban. Sau bảy năm lao động cực nhọc, ông đã bị Laban lường gạt, và phải cưới Lêa. Laban nói với Giôsép rằng sẽ thuận gả Rachên cho ông nếu ông chịu vì nàng làm lụng thêm bảy năm nữa! Laban nghĩ ông ta được món hời vì được cầm giữ Giacóp những 14 năm. Khi thời hạn đó kết thúc, Giacóp kịp có tới một đàn mười hai đứa con ngoạn miệng đòi ăn, song cho đến ngày đó, ông không hề có bãi chăn lẫn đàn gia súc riêng.

Bạn có hình dung được Giacóp cảm thấy ông bị lệ thuộc và tôi đòi đến mức nào không? Trên vai ông là cả một trách nhiệm to lớn, đó là đảm bảo mọi sự cần thiết cho cuộc sống của cả gia đình. Ông không hề có một tương lai hay triển vọng nào hết. Tưởng chừng như không còn cách nào thoát khỏi

nanh vuốt của Laban. Song, Đức Chúa Trời đã cho Giacóp một ý tưởng! Một ý tưởng đã đưa ông thoát kiếp nô lệ và sự vô vọng về kinh tế.

Có thể, cũng như Giacóp, bạn cảm thấy rằng bạn không có một triển vọng nào trong công việc, bạn đã mắc vào đó mãi mãi, bởi lẽ bạn không thể hy vọng vào sự tốt hơn. Bạn đảm bảo những nhu cầu của gia đình mình một cách chặt vật và rất khó tin rằng mọi sự có thể khác đi. Tôi có một tin mới tốt lành cho bạn. Chỉ cần có ý tưởng là bạn sẽ thành công! Bạn không cần phải chuyển núi, dời sông hay làm những nỗ lực kinh hoàng để thay đổi vị trí của sự việc. (Rất có thể là sau giờ làm việc bạn cảm thấy mình như quả chanh bị vắt kiệt nước, và chỉ một ý nghĩ ngoài giờ về công việc cũng đã làm bạn sợ hãi). Bạn cần có ý tưởng! Ý tưởng đó sẽ nhắc bạn khỏi hoàn cảnh tủi cực và mở cánh cửa dẫn tới thành công.

Giacóp đã ngán đến tận cổ cuộc sống của mình và ông muốn sự giải cứu. Ông muốn sự thay đổi. Ông muốn có cơ hội phát triển. Ông muốn có tài sản riêng. Ông mong muốn tự do.

*"Xin cầu cho tôi thôi, đừng trở về quê hương tôi" Sáng thế ký 30:25*

Trong mơ Đức Chúa Trời đã mở cho Giacóp là ông hãy xin tất cả những con cò rần (vằn) và cò đốm. Đó là một yêu cầu hoàn toàn ngốc nghếch. Nếu bạn không xa lạ việc chăn nuôi thì bạn cũng biết thông thường rất hiếm những con chiên có rằn và có đốm. Lẽ đương nhiên, Laban hồ hởi thuận lòng trả công như vậy. Laban nghĩ bụng, phen này Giacóp sẽ làm đầy tớ nhà ông cho đến mãn kiếp. Giacóp nói:

*"Ngày nay tôi sẽ đi kiểm soát các bầy chiên và bầy dê của cậu; trong bầy chiên bầy dê hể con nào có rằn, có đốm, cùng chiên sắc đen, thì tôi sẽ để riêng ra; ấy sẽ là phần công giá của tôi đó" Sáng thế ký 30:32*

Cho đến tận thời điểm đó, mọi sự đều chống lại Giacóp, song khi Đức Chúa Trời ban cho ông một ý tưởng thì chính ông bị cuốn hút vào tình huống đó. Và kể cả khi xét từ quan điểm thế gian thì điều đó là không thể, Đức Chúa Trời có thể sử dụng những điều khó tin nhất. Ý tưởng Đức Chúa Trời ban cho Giacóp như sau: làm sao cho chiên, dê giao cấu trước những nhánh cây đã tước vỏ để bày lốm đốm những sọc trắng. Đức Chúa Trời đã đặt vào lòng Giôsép bức tranh mà Ngài muốn, vì vậy sau khi gia súc giao cấu, chúng sinh ra những con vằn vện, có rằn, có đốm. Đương nhiên, không thể giải thích một kết cục như vậy bằng các quy luật sinh vật học. Song, điều đó không xảy ra như kết quả một hành động mê tín của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã trả lời đức tin của Giacóp, đức tin này được biểu hiện một cách khác thường.

*"Đoạn, Giacóp lấy nhánh bạch dương, nhánh bồ đào và nhánh bá tiên tươi, lột vỏ để bày lằn da trắng ở trong ra.*

*Người để những nhánh đã lột vỏ trong máng trước mặt con chiên, là nơi các thú đó đến uống; khi đến uống nước thì con chiên có giao hợp nhau.*

*Các con chiên ngó thấy những nhánh đó mà giao hợp nhau thì sanh chiên con có sọc, có rằn và có đốm." Sáng thế ký 30:37-39*

Và bạn hãy nhìn xem kết cục là gì:



"Vây, người trở nên rất giàu, có nhiều bầy súc vật, tôi trai, tôi gái, lạc đà và lừa" *Sáng thế ký 30:43*

Giacob bắt đầu thịnh vượng! Hệt như thế, bạn cũng sẽ thịnh vượng, kể cả khi sếp của bạn hay xã hội mà bạn đang sống trong đó không muốn để xảy ra điều này. Hãy đừng cam chịu hiện trạng và hãy để ý tới những ý tưởng đến từ Đức Chúa Trời!

Trong Tân Ước chúng ta thấy một vài thí dụ về việc Chúa Giêxu ban cho các môn đồ ý tưởng đã mở ra con đường dẫn tới phước lành. Các sách Tin lành đã lưu lại cho chúng ta hai mẻ lưới thần kỳ. Sách Tin lành theo Luca 5:4-6 nói về một trong hai mẻ lưới đó:

*"Khi Ngài phán xong thì biểu Phierơ rằng: Hãy chèo ra ngoài sáu thá lưới và đánh cá.*

*Simôn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dẫu vậy, tôi cũng nghe lời thầy mà thả lưới.*

*Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra."*

Sau một đêm đánh cá thất bại, Chúa Giêxu bảo Phierơ buông lưới thêm lần nữa. Chắc hẳn trong bụng Phierơ đã cười thâm người truyền đạo này, một người không có khái niệm gì về công việc chài lưới. Ông hiểu rằng đánh cá vào ban ngày chỉ hoài công, nhưng ông vẫn làm theo chỉ vì lòng kính trọng Giêxu. Có cần phải nói thêm chăng là người đánh cá giàu kinh nghiệm này ngạc nhiên đến đâu khi nhìn thấy mẻ lưới đầy căng! Mẻ lưới thần kỳ này đã khiến Phierơ trong lòng ăn năn khôn tả, đã thức tỉnh ông lên đường đi theo Chúa Giêxu và trở nên "tay đánh lưới người". Mẻ lưới thứ hai xảy ra trong sách Tin lành theo Giăng 21:3-6.

*"Simôn Phierơ nói rằng: Tôi đi đánh cá. Các người kia trả lời rằng: Chúng tôi đi với anh. Các người ấy ra đi xuống thuyền, nhưng trong đêm đó, chẳng được chi hết.*

*Đến sáng, Đức Chúa Giêxu đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giêxu. Đức Chúa Giêxu phán rằng: Hỡi các con, không có chi ăn hết sao? Thưa rằng: Không.*

*Ngài phán rằng: Hãy thả lưới bên hữu thuyền, thì các người sẽ được. Vây, các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa."*

Chúa Giêxu đã chỉ cho các môn đồ bằng cách nào và ở đâu họ có thể nhận được kết quả mong muốn. Nghe theo lời Giêxu, họ đã kinh nghiệm được phước lành dư dật! Hệt như thế, cả chúng ta cũng sẽ có sự dư dật, và không kém phần quan trọng, chúng ta thoát khỏi sự tiêu phí thì giờ trống rỗng và không hiệu quả, nếu chúng ta biết chăm chú vào những ý tưởng Ngài ban cho chúng ta, nếu chúng ta sẽ nhạy cảm và vâng lời.

Khi tôi nhập học trường Thánh Kinh, trong túi tôi chỉ có ba đô la, mà tôi lại chưa có việc làm. Trong đầu tôi nảy ra ý tưởng đến xin việc ở Câu lạc bộ "Những non cao rợp bóng". Khi tôi đến Câu lạc bộ, người quản lý nói với tôi là họ không cần người. Nhưng hôm sau, ý tưởng đó lại đến cùng tôi, vì vậy,

tôi lại đến Cầu lạc bộ. Và người ta lại từ chối tôi một lần nữa! Nhưng đến ngày thứ ba, ý tưởng này vẫn không rời khỏi tôi, và tôi lại tới đó. Khi tôi lại gần người quản lý, cô ta hỏi, vì sao tôi đến đây hết lần này sang lần khác. Trong khi chúng tôi trao đổi thì một người quản lý khác cãi vã với người làm công và sa thải người này ngay lúc đó. Tôi đã đến đúng thời điểm cần thiết để thế chân anh ta! Có vẻ như là gõ đi gõ lại cánh cửa khép kín, tôi chỉ phí công vô ích. Song, ý tưởng của tôi đến từ Đức Chúa Trời nên nó đã thành công!

Khi tôi bước đầu làm việc với tư cách một người truyền đạo nay đây mai đó, tôi cần có việc làm để đảm bảo cho bản thân khi tôi ở nhà. Tôi sẵn lòng dạy quần vợt cho những ai có nhu cầu, song không có sân quần để tôi có thể làm điều đó. Một hôm, khi đang tắm, bỗng một ý tưởng đến với tôi, một ý tưởng mà lúc trước tôi không hề nghĩ tới: đến gặp Ngài Merphy và xin phép sử dụng sân quần riêng của ông ta. Đã ba mươi năm ông ta không cho ai sử dụng sân quần của mình, nên ý nghĩ này khiến tôi thấy khá kỳ quặc. Chiều hôm đó, tôi đến thăm Ngài Merphy và trình bày đề nghị của mình. Sau khi nghe tôi nói, ông ra khỏi phòng giấy lát, rồi quay lại, nói: "Tôi không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy, song tôi cảm thấy rằng tôi cần phải cho phép anh sử dụng sân của tôi". Ý tưởng đã giải quyết nan đề của tôi như vậy.

Để kết thúc tôi muốn nói: sẽ không bao giờ nan đề của bạn nằm ở chỗ là bạn không đủ tiền. Sẽ không bao giờ nan đề của bạn nằm ở chỗ là bạn không đủ tài năng. Nan đề của bạn cũng không nằm ở chỗ là bạn không có những người đỡ đầu có ảnh hưởng. Nan đề của bạn - đó là sự thiếu vắng những ý tưởng tươi mới. Hãy đến với Đức Chúa Trời, hãy cầu nguyện và nhận từ Ngài những ý tưởng mới, những ý tưởng sẽ biến đổi cuộc đời bạn. Hãy tiếp nhận chúng và hãy bắt đầu suy ngẫm. Tôi đảm bảo là kết quả sẽ đến không chậm trễ!

# Chương Tám

# 8

## Nguyên tắc thứ bảy - sự ban cho

**Đ**ối với những ai chưa quen biết những quy luật thuộc linh thì sự ban phát là con đường dẫn đến bản cùng. Trong thực tế, nếu bạn cho đi vật gì đó trong những vật thuộc về bạn, không lẽ bạn chẳng hề bị hao hụt so với lúc trước hay sao? Chính vì lẽ đó, nhiều người khi nghe lời giảng về sự dâng cho Đức Chúa Trời thì họ thông giải những gì họ nghe thấy như sau: "Có nghĩa là Chúa muốn mình rỗng túi". Và công việc sẽ như thế thật, nếu Đức Chúa Trời không đặt ra quy luật gieo và gặt. Nói cách khác: ứng với mỗi SỰ BAN CHO đều có SỰ ĐÁP LẠI! Chúng ta cần nhận được sự tỏ ra là sự ban cho không phải là con đường dẫn tới bản cùng, mà dẫn tới sự giàu có. Điều này được Kinh thánh đề cập không chỉ một lần. Nếu chúng ta tiếp nhận Lời Chúa và bắt đầu áp dụng nó, nếu sự ban cho trở thành phong cách của chúng ta, thì chúng ta sẽ nhìn thấy sự chúc phước dư dật, dồi dào về vật chất.

Những người giàu ở thế gian này mà không biết đến Đức Chúa Trời là những người bất hạnh! Bỏ biết bao nỗ lực to lớn để tích trữ tài sản, sau đó họ sống quãng đời còn lại trong nỗi lo mất của. Họ sợ kẻ trộm, hãi những người cách mạng tịch thu tài sản, sợ sự lộn xộn kinh tế. Họ lo lắng xem ai sẽ là người thừa kế sau khi họ lìa đời. Song, Lời Chúa đề nghị chúng ta con đường tốt nhất – đó là trở nên hào phóng, giàu có những việc lành và không lo lắng về ngày mai. Và qua đó, chúng ta không nghèo đi, mà ngược lại!

*"Có người rải của mình ra, lại càng thêm nhiều hơn; Cũng có người chắt lót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn" Châm ngôn 11:24*

Điều này hoàn toàn không thể hiểu nổi, làm sao mà tôi có thể nhận được điều gì đó nếu tôi sẽ ban cho. Song, đường lối của Đức Chúa Trời không phải là đường lối của chúng ta! Nếu Đức Chúa Trời không đứng sau sự ban cho của chúng ta thì thế gian đúng, song Ngài muốn tham gia vào chuyện tiền bạc của chúng ta. Và cuộc sống hằng định điều đó. Không chỉ trong Kinh thánh, mà còn biết bao nhiêu ví dụ về những con người hành động theo những nguyên tắc trái ngược với quan niệm của thế gian, song họ đã nhờ thế mà nếm trải sự dư dật của Đức Chúa Trời.

Kinh thánh có nói đến phước lành siêu nhiên mà Ysác đã nhận được

vào kỳ đói kém. Thông thường, vào kỳ đói kém, người ta nâng niu gìn giữ lượng hạt giống ít ỏi của mình, song Đức Chúa Trời kêu Ysác gieo hạt giống xuống. Và kết quả là ông đã nhận được một trăm lần hơn!

*"Ysác gieo hạt giống trong xứ đó; năm ấy gặt được bội trăm phần; vì Đức Giêhôva đã ban phước cho."* Sáng thế kỷ 26:12

Thêm một ví dụ nữa để minh họa là sự ban cho đã giải phóng sự dư dật của Đức Chúa Trời qua sự hâu việc của Chúa GiêXu. Một ngày nọ, Ngài bị hai mươi nghìn người đàn ông, đàn bà và trẻ em đói khát vây quanh, họ đã nhịn đói bốn ngày. Ngài đã không làm phép ra bữa ăn cho họ từ không có gì. Ngài đã tìm thấy một cậu bé đồng ý hy sinh khẩu phần của mình để đồ ăn được nhân lên bằng cách siêu nhiên, khiến cho mọi người đều được ăn no. Chúa GiêXu đã cần một người giải phóng đức tin của mình trong sự ban cho. Và sự ban cho này đã mở ra cửa cái trên trời!

**THÁI ĐỘ CỦA CHÚNG TA ĐỐI VỚI SỰ BAN CHO LÀ BẰNG CHÚNG HÙNG HỒN CHO VIỆC CHÚNG TA CÓ TIN RẰNG ĐỨC CHÚA TRỜI LÀM CHO CHÚNG TA ĐƯỢC THỊNH VƯỢNG HAY KHÔNG.**

Chúa GiêXu đã dạy dỗ rằng tiền bạc của con người ở đâu thì lòng anh ta ở đó (Mathiơ 6:21). Có thể bạn nghĩ rằng lòng người là ở nơi miệng anh ta, hay ở trong mong muốn của lòng anh ta hoặc ở những nơi anh ta lui tới khi rảnh rỗi. Song, Đức Chúa Trời nói rằng lòng con người ở trong ví tiền của anh ta, nói cách khác là ở những gì anh ta chịu chi tiền vào đó.

Khi tấm lòng con người thực sự thay đổi, thái độ của anh ta đối với sự ban cho và cách chi dùng đồng tiền cũng sẽ thay đổi. Hồi còn trẻ, khi ở Hội thánh dâng hiến, tôi bao giờ cũng dâng hai mươi lăm xu và rất hài lòng về bản thân. Có thể là đôi lúc vào kỳ Giáng sinh tôi "dâng hiến" một đô la, song tôi không hề nghĩ tới việc tôi phải dâng phần mười (10%) thu nhập của tôi. Song, khi đã tái sinh, thái độ của tôi đối với sự ban cho thay đổi rất nhanh, bởi lẽ khi Đức Chúa Trời đi vào cuộc đời tôi, Ngài cũng đã thay đổi tấm lòng tôi!

Đức Chúa Trời biết rằng con người gắn bó với tiền bạc, vì vậy Ngài đã nói rằng chúng ta có thể THỬ NGÀI trong sự ban cho của chúng ta! Phần mười và của lễ dâng là lĩnh vực duy nhất Đức Chúa Trời cho phép chúng ta thử Ngài.

*"Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi há lấy điều này mà thử ta, Đức Giêhôva vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng?"*

*Malachi 3:10*

## VÌ SAO CHÚNG TA CHO?

Thứ nhất, chúng ta đáp lại sự ban cho của Ngài cho chúng ta. Khi chúng ta hiểu được rằng vì yêu chúng ta mà Ngài đã phó Con Một của mình cho sự chết để chuộc lại tội lỗi của chúng ta, để chúng ta có thể vui hưởng sự sống đời đời trên thiên đường, chúng ta muốn đáp lại Đức Chúa Trời bằng một tình yêu hết như vậy, một sự hy sinh đúng như vậy.

Vào năm 1991, khi ở nước Nga vừa mới được phép công khai giảng Tin Lành, chúng tôi đã tổ chức một trong những buổi nhóm đầu tiên ở ngoài trời tại Sant Peterburg. Trong những người dự buổi hôm đó có hai nhà doanh nghiệp Hồi giáo. Một trong hai người đã hét lên: "Chúa Giêxu nghĩ gì về những người Hồi giáo?" Tôi nói rằng Chúa Giêxu yêu những người Hồi giáo, Ngài đã chết thay cho những người Hồi giáo và muốn thiết lập mối quan hệ riêng tư với họ. Cảm động trước những lời đó, hai nhà doanh nghiệp nọ đã tiến lên cầu nguyện ăn năn, tiếp nhận Giêxu. Một trong hai người bị một chỗ loét, và khi chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho anh ta thì vết loét đó được chữa lành trong nháy mắt bởi quyền phép của Đức Chúa Trời! Nước mắt chảy ràn rụa trên má anh, và ngay lập tức cả hai người mở ví và mời chúng tôi về giảng ở thành phố Bacu quê hương họ, nơi mọi người còn chưa từng được nghe bài giảng tuyệt vời đó. Họ nói với chúng tôi là họ sẵn sàng chịu tiền vé máy bay, tiền sống trong khách sạn và máy móc thiết bị. **TẮM LÒNG HỌ ĐÃ THAY ĐỔI, VÀ MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ THỂ NHÌN THẤY ĐIỀU ĐÓ, BỒI VÌ GIỜ ĐÂY HỌ ĐÃ SẴN SÀNG DÂNG HIẾN TIỀN BẠC CỦA MÌNH CHO ĐỨC CHÚA TRỜI!**

Điểm thứ hai, chúng ta kính trọng Chúa bằng những sự dâng của chúng ta. Chúng ta thể hiện là quả thật chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng tạo ra hết thảy, và vì thế Trái đất cũng như mọi thứ bao phủ trên đó thuộc về Ngài. Chúng ta công nhận Ngài là nguồn của cải của chúng ta và để bày tỏ lễ thật đó, chúng ta trả cho Chúa một phần những gì chúng ta có.

### **ĐỨC CHÚA TRỜI NHÌN VÀO TIỀN BẠC NHƯ THỂ NÀO?**

Khi chúng ta nhìn vào tiền bạc, thường xuyên hơn cả chúng ta nghĩ tới những vật mà chúng ta có thể dùng tiền mua được, hoặc nghĩ tới những sự thoả mãn chúng ta có thể nhận được, song Đức Chúa Trời nhìn vào tiền bạc theo cách khác. **ĐỨC CHÚA TRỜI NHÌN VÀO TIỀN BẠC NHƯ LÀ HẠT GIỐNG CẦN PHẢI ĐƯỢC GIEO XUỐNG!**

Hiểu được quan điểm của Đức Chúa Trời về sự ban cho có nghĩa là hiểu được nguyên tắc hành động của hạt giống. Chúng ta nhìn vào tiền bạc và nghĩ xem là có thể tiêu pha ra sao, còn Đức Chúa Trời nhìn vào tiền bạc như nhìn vào những hạt giống cần phải được sinh sôi nảy nở. Và Kinh thánh cho chúng ta thấy rất rõ điều đó. Trong thư thứ hai của Phaolô gửi người Côrintô, trong các chương 8 và 9, nơi ông nói về tiền bạc, có một lễ thật rất quan trọng được bày tỏ.

*"Đấng phát hạt giống cho kẻ gieo xuống và bán để nuôi mình, cũng sẽ phát hạt giống cho anh em và làm cho sanh hoá ra nhiều, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa" II Côrintô 9:10*

Ở đây nói rằng Đức Chúa Trời ban hạt giống cho người gieo giống và khiến cho hạt giống phát triển. **NHƯ THỂ CÓ NGHĨA LÀ HẠT GIỐNG PHẢI ĐƯỢC CHO ĐI!** Được sinh sôi nảy nở ở đây không phải hạt giống được bảo quản, không phải hạt giống nằm trong ngân hàng, mà là hạt giống đã được gieo xuống. Có thể là ở ngân hàng người ta trả cho bạn một số phần trăm nhất

định, song nếu bạn gieo, bạn sẽ gặt được bội phần hơn!

Nếu bạn không hiểu được tiền bạc là hạt giống, bạn sẽ không thể kinh nghiệm được những phước lành tài chính lớn nhất mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho bạn. Đức Chúa Trời muốn chúc phước cho bạn một cách siêu nhiên! Nhưng bạn cần phải kiên nhẫn, bởi lẽ kể từ lúc gieo giống cho tới lúc thu hoạch bao giờ cũng cần phải có một khoảng thời gian nhất định. Khi bạn gieo lúa mì, ngay sáng ngày hôm sau bạn không chạy ra đồng để thu hoạch. Không. Song, hãy đừng đánh mất đức tin! Nếu bạn đã gieo, Đức Chúa Trời hứa ban cho bạn mùa gặt, bởi lẽ bất cứ hạt giống nào cũng có trong mình khả năng sinh sôi nảy nở!

Tôi nhớ có thời kỳ trong khi chúng tôi hầu việc Chúa, người ta mời chúng tôi giảng ở Bồ-đào-nha, chúng tôi cảm thấy đây là ý Chúa dành cho chúng tôi, nhưng chúng tôi chỉ có vền vện 500 đô la, mà cần không dưới hai nghìn đô la cho cuộc hành trình. Chúng tôi cầu nguyện xem phải làm gì, và Chúa nói với Lesly vợ tôi là chúng tôi cần phải dâng một khoản tiền nhất định cho một người bạn của chúng tôi, một người hầu việc Chúa người Anh. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định là mỗi người sẽ viết lên một mẫu giấy là cần đưa bao nhiêu. Khi chúng tôi so sánh hai mẫu giấy thì trên cả hai đều là con số 500. Chúng tôi đã gửi tiền đi, và chỉ về sau mới hay rằng đúng vào lúc đó, người bạn của chúng tôi bị tai nạn ô tô và đang rất cần tiền.

Một thời gian ngắn sau chúng tôi đã nhận được tiền mua vé máy bay, song vẫn như trước, chúng tôi chưa có tiền để sống tại Bồ-đào-nha. Những gì chúng tôi có chỉ đủ để uống tách cà phê ở sân bay. Và, ngày khởi hành đã tới, khi mà chúng tôi hoàn toàn bất ngờ nhận được một bưu kiện khẩn từ một người ở thành phố Xêbu, bang Ilinoi. Anh là người quen cũ, học cùng chúng tôi trong trường Kinh Thánh, nhưng đã bảy năm chúng tôi mất liên lạc. Anh đã đọc thư thông báo của chúng tôi, và ngay lập tức, Đức Chúa Trời cảm động anh gửi cho chúng tôi hai trăm đôla. Anh không chỉ đơn giản gửi chúng theo đường bưu điện, vì cảm thấy cần gấp rút sao cho tiền đến nhanh hơn. Cảm tạ Chúa, chúng tôi đã nhận được món tiền đúng lúc, và nhờ đó chuyến đi của chúng tôi đã thành.

Đức Chúa Trời đã biết chúng tôi cần khi nào và cần điều gì, và Ngài cũng biết các nhu cầu của bạn hết như vậy. Ngài muốn giúp đỡ bạn, song Ngài cũng muốn bạn sử dụng đức tin khi gieo hạt giống xuống và chờ đợi nó sẽ sinh bông trái.

## SỰ CHO TRUNG BÀY ĐỨC TIN CỦA CHÚNG TA

Khi bạn ban cho, hãy luôn cho đi trong đức tin và chờ đợi sự quay trở lại. Hãy đừng đặt điều kiện cho Đức Chúa Trời là Ngài phải chúc phước cho bạn theo cách nào, hãy để điều đó ở trong sự dẫn dắt của Ngài. Nhưng hãy biết rằng phước lành đã ở trên đường rồi!

Trong sách I Các Vua 17:9-20, chúng ta thấy câu chuyện tiên tri Êli đã đề nghị người đàn bà goá nghèo khổ nọ đưa cho ông một phần của đồ ăn ít ỏi

còn lại của bà và con trai. Thoạt nhìn, một lời đề nghị tương tự là thô lỗ, thậm chí là dã man, song Đức Chúa Trời đã sử dụng sự đó để ban cho bà phước hạnh vĩ đại nhất trong những phước hạnh bà từng nếm trải. Theo Kinh thánh, bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình cho đến chừng nào Êli còn lưu lại ở nhà họ. Đức Chúa Trời đã ban cho bà một cuộc sống dư dật, song đầu tiên Ngài muốn bà thể hiện đức tin trong sự ban cho.

Khi tôi mới bắt đầu hầu việc Chúa, tôi có cơ hội giảng Tin lành cho những người Anhđiêng thuộc bộ lạc Paiốt ở bang Nevada. Tổ chức mà qua đó tôi bắt đầu sự phục vụ của mình đã đưa ra hai đòi hỏi: tôi cần phải có xe hơi và 500 đôla. Tôi nói rằng tôi sẽ kiếm được cả hai thứ đó. Thời hạn sắp hết đến nơi mà tôi chỉ có 50 đôla trong túi. Biết làm sao bây giờ? Một hôm tôi xem chương trình "Câu lạc bộ 700", Đức Chúa Trời nói với tôi rằng tôi cần phải gửi 50 đôla cho người dẫn chương trình, người giảng Tin lành qua truyền hình Pét Rôbertxon. Thoạt tiên, tôi nghĩ bụng: "Ý nghĩ này đến từ ma quỷ! Ông ta có biết bao nhiêu là tiền, mà 50 đôla này cần cho mình hơn là cho ông ta!" Song, cuối cùng thì tôi cũng vâng lời, suy luận rằng nếu điều đó đến từ Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ chúc phước cho tôi. Hai tuần trôi qua mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng một hôm vào buổi tối, một thiếu phụ- một bà mẹ đã ly hôn, gõ cửa nhà tôi và chìa ra phong bì với 500 đôla và chìa khoá xe hơi. Hay biết những khó khăn tài chính của bà, tôi hỏi vì sao bà lại dăng nhiều như vậy. Bà nói rằng đã hai tuần liên tục, Đức Chúa Trời thức tỉnh, kêu gọi bà đưa tiền cho tôi, song bà đã không chịu vâng phục ngay."Đức Chúa Trời nói điều đó với chị lần đầu tiên khi nào?"- tôi hỏi. Qua câu trả lời của bà tôi được biết, Chúa đã nói với bà ta ngay vào buổi tối hôm đó, khi tôi đã bước đi một bước của đức tin và dăng 50 đôla.

Chúa Giêxu không chỉ răn dạy chúng ta phải ban cho, mà còn giải thích, vì sao chúng ta cần phải làm điều đó. Trong Tin lành theo Luca 6:38, Ngài đã phán:

*"Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy dấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các người; vì các người lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các người mực ấy"*

Sự dăng, ấy là nguồn phước của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của chúng ta!

Khi tôi đến bang Nevada để làm việc với những người Anhđiêng, Đức Chúa Trời nói với tôi là tôi cần phải đi học trường Kinh thánh Ôclahôm. Tuy nhiên, Ngài đã không tỏ ra cụ thể là khi nào. Sau ba tháng làm việc, tôi nhận được bức thư từ Trung tâm Kinh thánh Rema ở thành phố Talx, trong thư nói rằng tôi đã được ghi tên vào học kỳ sau. Chỉ một tuần nữa sẽ bắt đầu các buổi học! Trong lòng, tôi tin rằng tôi cần phải đi học. Tất cả những gì còn sót lại ở tôi sau khi tôi mua vé đi Ôclahôm là bộ comlê, đôi dép xăng đan, chiếc ba lô và 53 đôla. Trước lúc lên đường, tôi quyết định đốt hết cầu sau mình để không còn đường thoái lui. Tôi gieo 50 đôla cho Hội thánh địa phương, và thành ra tôi đến Talx, trong túi vền vện chỉ có 3 đôla.

Tôi tự nhủ: "Hoặc việc học trường Kinh thánh là ý Chúa, hoặc đây là sai lầm lớn nhất trong đời mình!" Và tôi tin rằng nếu tôi tuân phục tiếng Chúa thì Ngài có thể đảm bảo cho tôi kể cả ở thành phố này, nơi không ai quen tôi cả. Dâng 50 đôla, tôi đã giải phóng đức tin vào Đức Chúa Trời của mình. Tôi hoàn toàn trao cuộc sống mình vào tay Đức Chúa Trời Toàn Năng, trông cậy vào ân điển vĩ đại của Ngài, và khi đã làm điều đó, tôi cảm thấy một sự tự do vĩ đại. Tôi cảm thấy mình như là Chúa Giêxu đang đi bộ trên mặt nước! Trong hai tuần tôi cố gắng sống bằng ba đôla. Tôi gọi ly cà phê trong một nhà hàng Mêhicô, nơi người ta mời chíp<sup>1</sup> không mất tiền cho tất cả những ai có nguyện vọng. Cuối cùng, vào ngày thứ mười bốn, chị tôi gọi điện từ Michigan và nói rằng có một tấm ngân phiếu 1000 đôla gửi vào tên tôi! Số tiền này đủ để trả học phí một phần tư học kỳ cho tôi, cũng như học phí của bạn tôi, một người đang có những nan đề về tài chính. Một người sinh viên quen tôi ở trường Kinh thánh tại Bờ Tây đã gửi cho tôi tiền này. Một đêm nọ, Đức Chúa Trời đã đánh thức anh ta dậy và phán rằng anh cần phải gửi cho tôi số tiền đó, mặc dù anh chẳng hay biết gì về những nhu cầu của tôi. Ngợi khen Chúa vì những con người biết vâng lời, những người vâng phục tiếng phán của Ngài!

Trong sách Tin lành theo Luca 6:38 cũng có nói chính tôi sẽ định đoạt việc Đức Chúa Trời sẽ tuôn đổ phước hạnh của Ngài vào cuộc đời tôi theo chừng mực (mức đo) nào. Tôi lường mực nào thì Ngài cũng lường lại cho tôi mực ấy! Nếu tôi sẽ dùng thìa uống chè để lường cho người khác, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ dùng thìa uống chè để chúc phước cho tôi. Nếu tôi sẽ dùng thùng để lường thì Ngài cũng sẽ dùng thùng để chúc phước cho tôi! Phaolô khẳng định điều đó, khi nói:

*"Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều.."*

*II Côrinhtô 9:6*

Đã bao giờ bạn thử ngắm xem Đức Chúa Trời ưa chuộng môn thể thao nào nhất chưa? Đó không phải là bóng đá, khúc côn cầu hay bóng bầu dục. Đó là môn Cờ Vua! Nói cách khác, Đức Chúa Trời luôn chờ đợi chúng ta đi một nước trước khi Ngài đi nước của Ngài. Một số người, ngược lại, chờ đợi Đức Chúa Trời đi nước đầu tiên, rồi sau đó họ mới phản ứng lại. Song, không có như vậy. Người chủ động là chúng ta! Vì lẽ đó, hãy bắt đầu hành động, hãy bắt đầu gieo! Và sau đó, bạn sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời đáp lại ra sao!

Một lần tôi truyền giảng ở thành phố Albakir ở Mêhicô. Cuối buổi nhóm có sáu người có nhu cầu về sự giúp đỡ vật chất lại gần mục sư Hội thánh đó. Tôi định cho một người trong bọn họ một số tiền nho nhỏ, song thay vào đó Đức Chúa Trời nói cùng tôi là tôi phải giốc hết túi cho họ! Thoạt đầu, tôi đã chống cự. Tuần sau tôi sẽ sống bằng gì nếu bây giờ tôi sẽ dâng hết sạch tiền của mình? Nhưng trong tâm linh càng ngày tôi càng cảm thấy sự thôi thúc đưa tiền, vì thế tôi đã phục tùng. Khi tôi tiến đến cửa sau của Hội Thánh, tôi bị một người đàn bà dừng lại, bà nói rằng Chúa tỏ cho bà là không dâng cho những người đã lên phía trước, mà dâng cho tôi. Ngợi khen Đức Chúa Trời! Số tiền bà đưa tôi nhiều gấp bốn lần số tiền mà tôi đã bỏ ra. HÃY



## CHO, NGƯỜI SẼ CHOMÌNH!

## CHÚNG TA CẦN DÂNG VÀO ĐÂU?

Để trả lời cho câu hỏi này thì phải viết riêng một quyển sách. Song, hãy cho phép tôi đưa cho bạn vài lời khuyên thôi:

Trước hết, hãy nghĩ cho chín là bạn định đưa tiền mình vào đâu, và đừng bao giờ làm điều đó một cách máy móc, theo thói quen hay truyền thống. Hơn nữa, đừng bao giờ đưa dù chỉ một chình nếu người ta tống tiền bạn hay bạn cảm thấy bạn bị người khác dùng mảnh khoẻ, hoặc gây sức ép. Đó sẽ không phải là sự ban cho đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Ở chương bốn của Tin lành theo Mắc có nói tới bốn loại đất mà hạt giống được gieo xuống. Chỉ có một loại đất tốt và mang lại mùa màng bội thu. Vì thế, Đức Chúa Trời muốn chúng ta kiểm tra lại đất trước khi gieo. Nếu chúng ta gieo mà không nghĩ xem đất tốt xấu ra sao, không những chúng ta bỏ lỡ sự chúc phước tài chính, mà còn vung tiền của Đức Chúa Trời qua cửa sổ<sup>15</sup>, những đồng tiền Ngài đã tin cậy trao cho chúng ta kiểm soát và chúng ta phải chịu trách nhiệm về chúng. Trên đất xấu sẽ không có sự thu hoạch, còn các bạn, rất có thể, sẽ đánh mất đức tin của mình vào chính nguyên tắc gieo và gặt!

Trước hết, Kinh thánh kêu gọi chúng ta chịu sự dẫn dắt của Thánh linh. Hãy để cho sự vâng lời Ngài chiếm vị trí hàng đầu trong đời sống chúng ta. Ngài sẽ tỏ ra cho bạn là bạn cần phải cho đi đâu. Hãy chăm chú và vâng lời. Ngay cả khi lý trí bạn đôi khi nghi ngờ sự cần thiết của sự dâng này, hãy biết rằng, cuối cùng bạn sẽ được ban thưởng.

Điểm thứ hai, hãy nhớ rằng Kinh thánh nói về sự cần thiết đem một phần mười và của lễ dâng vào kho Ngài. Hãy nghĩ xem kho của bạn ở đâu, nói cách khác, bạn nhận được đồ ăn thuộc linh ở nơi nào. Điều đó trước hết bao gồm Hội thánh địa phương, và sau đó là những người hầu việc Chúa: các sứ đồ, tiên tri, người giảng Tin lành và giáo sư, những người phải được nhận sự ủng hộ xứng đáng. Sứ đồ Phaolô đã bày tỏ nguyên tắc đó và nói rằng người hầu việc Chúa cần phải sống nhờ việc giảng Tin Lành. Họ gieo thức ăn tâm linh và gặt lại tiền bạc.

*"Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em, mà muốn thu lại của vật chất của anh em, thì nào có phải một việc quá lẽ đâu?"*

*I Côrintô 9:11*

*"Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin lành thì được nuôi mình bởi Tin lành"*

*I Côrintô 9:14*

*"Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết của cải mình mà chia cho người dạy đó."*

*Galati 6:6*

Thứ ba, chúng ta cần phải tham gia đóng góp tiền bạc để thi hành Mạng Lệnh Vĩ Đại - rao giảng Tin lành cho muôn dân trên khắp thế gian. Nếu bạn không thể nói về bản thân mình là bạn mang Tin lành vào thế gian (thậm chí chỉ làm chứng cho người xung quanh) thì bạn cần phải sử dụng một phần

trong số tiền Chúa đã chúc phước cho bạn vào việc gửi giáo sĩ đi những nước khác. Nếu chính bạn không đi thì hãy gửi người khác đi:

*"Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền Tin lành là tốt đẹp biết bao."*

*Rôma 10:15*

Thứ tư, chúng ta cần ban phát cho người nghèo. Đức Chúa Trời muốn chúng ta cảm thông với những nhu cầu của mọi người quanh ta. Ngài muốn sử dụng tay chúng ta để chúc phước cho những người khác. Trong Châm ngôn 19:17 có nói:

*"Ai thương xót kẻ nghèo tức cho Đức Giêhôva vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người."*

Có bao giờ bạn nghĩ là Đức Chúa Trời có thể mắc nợ bạn không? Tuy nhiên, điều đó có thể xảy ra. Nếu bạn ban phát cho kẻ khó thì bạn cho Đức Giêhôva vay tiền. Hãy tin tưởng rằng Ngài sẽ trả lại cả vốn lẫn lời.

# Kết luận

Nhờ ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời (nói cách khác, nhờ sự Ngài ban cho chúng ta mà chúng ta không xứng đáng), chúng ta có thể kinh nghiệm được sự chúc phước về vật chất chảy qua chúng ta vào thế gian này. Đức Chúa Trời có quyền ban cho chúng ta mọi thứ ơn (ân điển) đầy rẫy, hầu cho chúng ta hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự! (1)

Trong cuốn sách này, tôi đã chia sẻ cùng bạn nhiều lẽ thật đầy quan trọng và thực tiễn. Song, trước hết, tôi muốn bạn hiểu rằng, không phải những hành động đúng đắn của bạn khiến bạn được thịnh vượng. Cánh tay của Cha Thiên Thượng của bạn đảm bảo cho bạn! Sự thịnh vượng của chúng ta không đặt nền tảng trên công việc của chúng ta, mà đặt nền trên công việc cứu chuộc mà Chúa GiêXu Christ đã làm trọn. Có thể là bạn không tin rằng bạn xứng đáng hưởng sự thịnh vượng, hay là bạn có sức lực để đoạt những sản nghiệp, song bạn có thể tin vào Cha, Đấng chăm lo cho bạn và muốn ban cho bạn Vương quốc của Ngài. (2) Chúa GiêXu đã nói về Đức Chúa Trời Cha, Đấng đã yêu thương thế gian đến nỗi ban thứ quý giá nhất mà Ngài có, đó là Con Một của Ngài phải chết trên thập tự giá để giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi. (3) Bởi lẽ Ngài đã ban cho những gì tuyệt vời nhất, nên không nghi ngờ là Ngài sẽ ban cho chúng ta hết thảy mọi sự! (4)

Vào thời điểm bạn tiếp nhận Chúa GiêXu là Cứu Chúa của bạn, bạn trở thành một phần của gia đình Đức Chúa Trời và nhận được quyền có tất cả mọi phước hạnh trong nhà Đức Chúa Trời. Kinh thánh nói những kẻ tin nhận Ngài thì trở thành con cái Đức Chúa Trời. (5) Hãy dừng hướng đến việc là bạn sẽ giàu có vì bạn đã được giàu có trong Chúa GiêXu Christ rồi! Giờ đây, Vua và Vương quốc của Ngài sống trong tâm linh bạn. Mà trong Vương quốc Đức Chúa Trời thì không hề có sự thiếu thốn! Song, nếu chưa bao giờ bạn gặp Vua thì bạn không thể vui hưởng những sự tốt lành của Vương quốc Ngài.

Làm cách nào bạn có thể tin nhận GiêXu? Hãy rộng mở tấm lòng và đề nghị Ngài bước vào đó. Chúa GiêXu sẽ ban cho bạn một sự bắt đầu mới, một tương lai mới, một tấm lòng mới, một gia đình mới. Để có được điều đó, bạn cần tin trong lòng rằng Ngài đã chết cho mọi tội lỗi của bạn, và xưng Ngài là Chúa của mình. (6)

Hãy làm quyết định đó ngày hôm nay và hãy thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ sau:

Калвари Интернешнл, Кевин и Лесли МакНолти

113105 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, 37;А/Я 152

Christian Adventures Int'l P.O. Box 15136; Daytona Beach, Florida, 32115.

Hoặc trực tiếp với Hội thánh Tin lành Việt nam tại Moscow: Moscow

Post Office 111020, Box 11.

**Những câu Kinh thánh được sử dụng:**

(4) Rôma 8:32 (5)Giăng 1:12 (6) Rôma 10:9,10

## Chú thích

<sup>1</sup> Nguyên văn: "BẠN SẼ KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC GÌ NẾU BẠN LÀM VIỆC ĐỂ TAY ÁO RỦ XUỐNG"

<sup>2</sup> Chú bé gỗ Buratinô bị mèo và cáo lừa chôn hết những đồng tiền vàng chú có xuống đất để đợi sáng hôm sau có cây tiền mọc lên.

<sup>3</sup> Nguyên văn: "ngồi từ chuông này đến chuông khác"

<sup>4</sup> Nguyên văn tiếng Nga: "Ôn luyện là mẹ học hành"

<sup>5</sup> Nguyên văn: "hai mươi sáu dặm"

<sup>6</sup> Nguyên văn tiếng Nga: "tổ tiên không xa và lắm cảm"

<sup>7</sup> Nguyên văn tiếng Nga: "đừng đi theo con đường của họ"

<sup>8</sup> Nguyên văn: "khi nào nói "Không", khi nào nói "Có"

<sup>9</sup> Voucher: Một loại biên lai. Tại Nga vào đầu những năm 90, khi Nhà nước phát voucher cho toàn dân để có thể dùng nó mua những cổ phiếu có giá trị hoặc bán lấy tiền, voucher mua bán, chuyển đổi khắp nơi, nhiều người đã hao tiền, tốn của mua chúng. Nhưng sau đó, toàn bộ số voucher trở nên vô giá trị.

<sup>10</sup> Nguyên văn tiếng Nga: "bạn là tổng thống hay là người quét sân"

<sup>11</sup> Ivanuska Ngốc Nghếch – Hoàng tử út, nhân vật chính trong truyện cổ dân gian Nga, tuy ngờ nghệch nhưng thường gặp may kỳ lạ, rồi cuộc chàng rất hạnh phúc.

<sup>12</sup> Theo Kinh thánh tiếng Nga câu này có thể dịch như sau: *"Trở nên một người tây vị là không tốt; người như thế chỉ vì một mẩu bánh cũng có thể làm điều không công bình."*

<sup>13</sup> Trong tiếng Nga, từ «дар» có thể hiểu như: ân tứ, tài năng, ơn, sự ban cho, năng khiếu, thiên phú, chúng tôi tùy theo ngữ cảnh mà chọn từ phù hợp.

<sup>14</sup> chips: phiên âm từ Tiếng Anh "chips"- một loại bánh phồng tôm làm bởi khoai tây rán rất được ưa chuộng ở phương Tây.

<sup>15</sup> Nguyên văn: "quảng tiền theo gió"

## LỜI ĐỀ TẶNG

Tôi muốn đề tặng cuốn sách này cho Rik Taiduel. Nhiều năm về trước, từ bực giảng của ông, tôi đã được nghe một bài giảng giản dị về sự giàu có. Những ý tưởng căn bản của của bài giảng này đã hằn in sâu đậm trong tôi.

Rất có thể tài liệu này là một sự gì đó hoàn toàn mới mẻ đối với bạn, khiến bạn sẽ thắc mắc: "Đây là lẽ thật sao?" Có một con đường để có thể xác quyết về tính chân lý của những lời được nói ra. Chúa GiêXu có nói: "Các ngươi sẽ nhận biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi." Tâm linh của bạn nhạy cảm đối với lẽ thật! Vì thế, khi phân tích bất cứ một sự dạy dỗ nào, sự dạy dỗ này cũng vậy, bạn hãy để ý xem: sự dạy dỗ đó mở rộng tư duy của bạn, hay bó hẹp nó? Đức tin trong bạn được phấn hưng, hay lòng bạn ngập tràn sự sợ hãi? Linh hồn bạn có được giải phóng không, và bạn có thách thức những gánh nặng đời thường không, hay bạn rơi vào kiếp nô lệ của những ngoại lệ? Tôi tin, cuốn sách nhỏ này sẽ mở ra cho bạn những cánh cửa mới của phước hạnh Đức Chúa Trời. Tôi tin, cuốn sách này sẽ biến đổi cuộc đời bạn, và sẽ khích lệ bạn làm nên sự gì đó vĩ đại cho Chúa.

Dưới bề mặt của trái đất ẩn giấu những mỏ lớn vàng, bạc, đá quý, than và dầu. Chúng đón đợi giờ phút con người sẽ khám phá ra chúng và sử dụng cho lợi ích của mình. Tương tự như thế, những lẽ thật vĩ đại của Đức Chúa Trời đã nằm rất lâu dưới bề mặt của Lời Chúa, và chỉ bây giờ chúng ta mới bắt đầu khám phá ra chúng. Tôi muốn cuốn sách này sẽ động viên bạn đi tìm kho báu. Hãy đừng thoả mãn với sự tồn tại thường ngày, song hãy nhận lãnh những sự tuyệt vời nhất, những gì Đức Chúa Trời muốn đề nghị cùng ta!